

# Djupare Massiva förödande effekter av frisläppandet av den vita hästen

Den 29 augusti 2009 Natt av vaksamhet  
Profeten Dr. Owuor

Vi fortsätter att tala om effekterna av den vita hästen, den vita hästen apokalypsen och jag hade sagt de enorma effekterna av den vita hästen som har erövrat kyrkan, församlingen, och det är därför kyrkan är där hon är idag, och hon kanske inte ens kan inse att hon drivit iväg. Och HERREN ber att hon låter Jesus, kyrkan får låta Jesus att låsa upp dem hemligheter av det första sigillet så att de kan förstå vad som har hänt med kyrkan är verkligen ett resultat, resultatet av frisläppandet av den vita hästen. Och så den vita hästen så som jag har diskuterat med er i dag, även den röda hästen, även den svarta hästen, den gul bleka hästen vid denna tid i kyrkans historia.

Vi såg mycket tydligt att det stora bedrägeri som har kommit in i kyrkan är den direkta effekten av den vita hästen och även det stora bedrägeri av evangeliet som kyrkan predikar i dag, det är evangelium om välstånd ett mycket sorglig fall av avfall. Och så Herren frågar kyrkan för att få henne att komma tillbaka till Honom.

Men en av de viktigaste effekterna av den vita hästen vill jag dela nu är faktiskt den i Skriften som vi finner i boken av Matteus 24 vers 36 och vidare; igen Matteus 24 vers 36 och framåt; Han säger: *"Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37) Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38) Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39) och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla - så skall Människosonens ankomst vara."*

Jag vill dela bara lite igen om effekterna av det första sigillet, när det första sigillet bröts. Vi ser här att Herren talar om Noas tid i denna enorma profetia Han gav kyrkan. Och han säger att, "Som det var under Noas tid, så det kommer att hända med kyrkan i de sista dagarna ", och det oroar många på denna punkt. det skapar en hel del rädsla i kyrkan i dag, eftersom vi vet att Bibeln måste uppfyllas. Och om man tittar på vad som hände på Noas tid var det många människor som inte tyckte om rättfärdighet, många människor gillade inte ett heligt liv. De älskade inte gudsfruktan och så de levde ett liv fyllt av synd och ondska, därför att alla andra verkade älska det onda. Och Herren talar här om att äta och dricka och gifta sig och ingå i äktenskapet.

Det är mycket viktigt att inse att samma sak händer i dag i kyrkan. Kyrkan, de flesta kyrkor kristna gillar inte helighet idag, rättfärdighet gillar de inte. Och så Herren var helt rätt att det skulle vara ett av tecknen i tiden. Och vi ser idag också att kristna är upptagen med att äta och dricka; och här ser du äta också innebär att de inte är fastar. Och så kyrkan lever ett liv som är långt från livet i andlighet eftersom vi vet att bara fasta kan förbättra ett andligt kristet liv.

Men när kristna som vi ser idag inte fastar, vi är mycket medvetna om att det finns en ständig konflikt mellan köttet och anden, och så blir det ingen fasta, köttet blir större än anden. Som i själva verket köttet övervinner det andliga livet hos de Kristna. Och tyvärr på grund av konflikten mellan köttet och anden ser vi många kristna idag som inte fastar; man ser kristna som är älskare av nöjen i kyrkan. Med detta profeterade Herren.

Och vad som oroar mest är att vid tiden för Noa bara en kvarleva räddades. Vid Noas tid, djuren kom in och sedan Noas familj gick in. Och går vi genom detta snabbt förstår vi att av kyrkan som kommer in är endast en kvarleva av kyrkan, endast en kvarleva. Herren talar mycket, mycket tydligt, till kyrkan och varnar kyrkan, församlingen, vid denna omedelbara händelse i tiden. Han säger till kyrkan, församlingen, att vara försiktig eftersom han inte kommer att ändra sin standard av helighet hur mycket än helighet är impopulär bland de kristna i kyrkan och vi ser idag kristna som inte bry sig om att leva heligt och ändå säger Bibeln: "Precis som Han som har kallat er är helig, så var helig i det du gör."

Han säger, "Var heliga i allt du gör" kom ihåg **allt**. Och Hebreerbrevet kapitel 12 vers 14 centraliserar helighet som det enda sättet att se Herren vid slutet. Och så allt som kommer till kyrkan och tar bort Guds helighet från kyrkan har kommit från fienden. Och det kommer alltid att leda församlingen till att inte se Guds rike. Och så ser man att människor älskar njutning i kyrkan; går in i äktenskapet; ingen fasta, inga böner och ser du exakt så är det i kyrkan idag. Du ser att folk älskar nöjen, de bara älskar dig och gillar att äta och dricka och fasta är något som hör till det förflutna, - utan att ens vaknat till det faktum att utan fasta kommer de inte att se Guds rike.

Det är mycket, mycket allvarligt och viktigt att du kommer ta detta till dig. Eftersom detta är vad som kommer hjälpa dig som kristen att förstå de 4 hästar som jag har profeterat om, det som kommer hända. Lyssna dyrbara människor vid tiden för Noa var det få människor som blev räddade; och i själva verket så få som obetydliga och som Herren sade vid tidpunkten för ankomsten av människosonen kommer det bli så, då kan bara det vara en ledtråd att väldigt få kommer att tas med. Och det finns en hel del arbete som kyrkan behöver göra mellan nu och uppräckandet.

Herren använder denna sändning i dag för att provocera kyrkan att förbereda sig för Messias ankomst att församlingen skall vakna då det faktiskt är mycket dåligt ställt idag; att hon ska vara medveten om att som vid tidpunkten för Noa mycket få människor kom in och då måste varje kristen arbeta mycket hårt nu genom att ta emot den Helige Ande. Men vid tiden för Noa det var så mycket kärlek till det onda. Vad säger det dig om den här tiden vi lever i nu?

Med andra ord säger Herren att frisläppandet av den vita hästen kommer att orsaka Kristna att dricka, gå in i äktenskap och allt det där; han kommer att lura kristna med dessa typer av aktiviteter och att de kristna kommer glömma det viktigaste riktmärket för Herren -helighet kyrkan. Och kom även ihåg att i Första Moseboken kapitel 7 vers 16; igen Första Moseboken kapitel 7 vers 16 detta är vad han säger: han säger, "*Djuren som gick in var hane och hona av allt levande, så som Gud hade befallt Noa. Och HERREN stängde igen om honom. "Och HERREN stängde in honom".*

Dyrbara människor samma sak som du ser i boken av Matteus kapitel 25 vers 10 När Jesus talade om Bröllopet för Guds Lamm och Han jämförde det med liknelsen om de 10 jungfruer. Och han sade att dagen för bröllopet av Guds lamm skulle vara som 10 jungfrur -5 av dem är kloka och 5 oförståndiga. Och han sa de visa jungfrurna skulle bära ett kärl med olja och du ser att när midnatten kom slocknade de oförståndigas lampor.

Dyrbara människor och sedan gick de för att köpa lite olja, men Matteus 25 vers 10 säger: "*Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopfesten, och dörren stängdes.*"

Och lyssna på vad han säger där, "*Och Herren stängde dörren.*" I själva verket, säger han. "*Och dörren stängdes.*" Och under Noas tid sade han: "*Och HERREN stängde dörren.*" "*Och dörren stängdes*" betyder att Herren stänger dörren. Det är därför när de ovisa jungfrurna kom och knackade på dörren, så kom Herren och svarar dem: "*Amen säger jag er: Jag känner er inte.*" Tiden för Noah, Herren stängde dörren efter att de kvarlevande hade gått in.

Tiden då Människosonen kommer, kommer också Herren att stänga dörren. Och budskap som jag kommer till er i dag även i denna uppenbarelse av den gul bleka hästen är att vara försiktiga, dörren är fortfarande öppen. Du kan förbereda dig för Guds rike. Men var försiktig, eftersom tiden kommer då dörren stängs. Och så är det så viktigt att förstå att på grund av effekter av den vita hästen, så kommer det bli bara några få av församlingen som kommer att träda in till Lammets Bröllop. Det blir en separerad kyrka. Men lyssna på hur den vita hästen kommer att dela även de få i kyrkan: Vers 40 i Matteus 24, han säger: "*Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar.*" igen "*Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar.*" Och Herren talar detta så att vi kan förstå de massiva effekterna av den vita hästen som på grund av den stora förförelsen som han för in i kyrkan, församlingen, och därmed en falsk Kristendom.

Och det är därför du ser att två män kommer att vara på fältet och de arbetar: Vad är meningen med att vara på fältet och arbeta? Det innebär att göra Herrens verk; evangelisation och alla dessa saker. Men då Gud Allsmäktig tar bara en man. De två män du ser beskrivs här i Matteus 24 vers 40 som arbetar på fältet, de representerar de som arbetar för Kristus; kvarlevan av Kristus i denna ålder. Men det är otroligt att även de återstående effekterna av den vita hästen är sådana att denna kvarleva är uppdelad i hälften eftersom en del av den kvarleva kommer att vara i falsk kristendom genom bedrägeri, förförelse, och den andra halvan är den som kommer att gå rättfärdigt med Herren. Så den vita hästen delar kvarlevan av kyrkan i hälften." *Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar*"

Och det kräver en väckarklocka i församlingen att kyrkan får undersöka evangeliet under vilket hon arbetar just nu, annars finns det en falsk lära som sveper in i församlingen som Gud inte kommer att acceptera den dagen. Endast de som tar till sig den falska kristendomen kommer inte att gå in. Och så ser man att slutligen den vita hästen har delat kvarlevan av kyrkan till hälften; och "Arbetar på fältet" betyder evangelisation, för Guds verk. Vers 41, säger han, "*Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.*" Jag vill att du förstår att när Bibeln talar om kvinnor, kvinnan refererar alltid till Kristi kyrka. Och när han säger, "*de skall mala på en handkvarn,*" mala, mala, huvudsakligen innebär att undervisa och predika Ordet och så även arbeta och evangelisera och många av dessa saker. Men han säger: "*Två kvinnor skall mala på en handkvarn; en kommer att tas med och den andra lämnas kvar.*" Och det är bara på grund av den massiva förödande effekten av den fasansfulla vita hästen.

Dyrbara människor det stora bedrägeriet som det första sigillet för in i kyrkan; igen jag säger att det stora bedrägeriet som första sigillet för in i kyrkan, brytandet av den första sigill, är det fasansfulla förödelse till kyrkan eftersom även två kvinnor som arbetar med en hand kvarn, en kommer att tas med den andra kommer att vara kvar. Det är mycket, mycket viktigt för kyrkan idag att ompröva själv så att hon kan se denna enorma effekt som den vita hästen har på kyrkan så hon kan nu vända tillbaka till den sanna tron och det sanna evangeliet.

Det är den enda anledningen till att Herren sänder mig att ge denna förståelse till kyrkan; denna uppenbarelse till kyrkan som är den enda anledningen till att han skickar mig - att kyrkan kan snabbt vakna upp. Och så du ser att den vita hästen kommer som en erövrare, för att segra över kyrkan och så att den kvarleva som är kvar, delar han till hälften.

Det är mycket, mycket viktigt, allvarligt, för kyrkan. Men Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 13 dyrbara människor; igen Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 13, lyssna på vad han säger här: Han säger: *"När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. 14) Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halvtid. 15) Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16) Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17) I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd"*

Dyrbara människor det är väldigt viktigt att förstå att när draken sändes ner, hans arbete började omedelbart, att bearbeta Guds barn. Men vad förvånar mig nu vid brytandet av det första sigillet och frisläppandet av den vita hästen är att även när den vita hästen ger sådan förödelse till kyrkan och att han kan minska antalet kristna som kommer komma in i Guds rike genom att använda en stor sak - en villfarelse. Dyrbara människor, må de som har öron lyssna. Låt oss se vad som händer med den röda och den svarta hästen.

Uppenbarelseboken kapitel 6 vers 3: *"Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga "Kom! 4) Då kom en annan häst ut, en eldröd, åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människorna att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom."* Jag har profeterat om den kommande röda hästen tills slutligen den röda hästen kom över hela jorden, och mycket blod har flutit fram till denna dag. Den röda hästen representerar blodflöde; ingen fred.

Vers 5, *"När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, och se en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6) Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."* Jag profeterade detta, att jag har sett en svart häst som frigörs från himmel och mindre än 2 månader såg vi att alla finansmarknaderna kraschade; fram till idag varje regering på jorden kämpar med den globala ekonomiska krisen. Många människor har förlorat sina jobb och hem på grund av effekterna av den svarta hästen.

Och nu vill jag säga vad den gul bleka hästen står för. Det är den sista och viktigaste nu. Och när jag är klar med detta dyrbara människor, blir det mycket klart för dig vilken plats kyrkan är idag mot uppräckandet. Jag kommer att tala om den gul bleka hästen. Och återigen har jag sagt den första hästen, den vita är förförelse; den andra hästen är krig; den tredje är svält. Återigen den första representerar bedrägeri - den stora förförelsen i kyrkan. När den första hästen släpptes han talar om bedrägeri. Och när det andra inseglet bröts, den andra hästen släpptes som representerar krig; när den tredje förseglingen bröts, är att den tredje hästen släpps representerar svält.

Ja, vad den gul bleka hästen står för, till slut kommer du att kunna förstå varför de 4 apokalyptiska hästarna är viktigast för kyrkan före uppräckandet? Det finns en lovsång som säger, "Kila Goti litapigwa" (Varje knä ska böja sig) står det "kila ulimi litakiri" (Alla tungor bekänna). Dyrbara människor, bara Kristus utifrån Hans förtjänst Hans eget Blod; baserat på värdet av att hans verk på korset på Golgata, bara Han, Messias kan låsa upp hemligheterna i bokrullen i himlen för kyrkan. Och idag, Herren älskar kyrkan med djup förståelse av uppenbarelserna och att efter detta kan du förstå varför han har fått mig att förkunna dessa hästar, den ena efter den andra till att profetera om dem innan det inträffar och det som har uppfyllts specifikt och sekventiellt.

Och i nästa segment jag ska titta på "Vad den gul bleka hästen står för?" Vi har sett att den vita hästen står för det stora bedrägeri som kommer in i kyrkan; Vi har sett att den andra, som är den röda hästen står för det krig som skulle komma, med blodsutgjutelse. Och vi har sett nu att den tredje hästen står för svält. Och alla av dem har jag profeterat om dem och det har hänt mycket, mycket exakt. Och nu ser man att den 29 Juli 2009 Han skickar mig efter den mäktiga besök av Herren, sänder han mig att profetera om den kommande gul bleka hästen.

Vad den gul bleka hästen står för; och sätt detta tillsammans, där nu kyrkan sitter i förhållande till uppräckandet? I slutet av detta, då kommer jag att tvätta mina händer.