

# PORTEN TILL UPPRYCKANDET

Profet dr Owuor

Idag vill jag prata om dörren till uppryckandet. Kära vänner, lyssna nu mycket noga. Här ser vi två händelser: Det är "Lammets bröllop" och "Kristi återkomst". Jag vet att det finns många andra betydelsefulla händelser i den profetiska kalendern från Gud i himlen. Men nu vill jag fokusera på dessa två, och speciellt på uppryckandet, för om du har allt rätt inför uppryckandet, så är Kristi återkomst för dig.

Men om du inte är med i uppryckandet, så har du missat återkomsten. Lyssna på mig, kära vänner, Herren Jesus; det finns få tillfällen här i Bibeln, som ger dig en djupare insikt i Herrens hjärta. T ex, en gång gick Herren ut ur templet. Han gick bort från templet och hans lärjungar vandrade tillsammans med honom bort från Herrens tempel i Jerusalem. Då sa han något viktigt, han sa, "Och ingen sten ska bli lämnad kvar på den andra". Det betydde att alla stenar kommer att vändas på, ingen sten kommer att lämnas orörd.

Varför sa Herren något sådant, när han vandrade ut ur templet? Detta är åter ett av de ovanligare ögonblicken. Han tyckte om att gå upp på Olivberget, när han hade möjlighet att göra det, för att vara ensam och för att be. Men en gång följde lärjungarna med honom och de frågade honom, "Herre, när kommer slutet? När kommer du tillbaka och hur ska vi kunna veta att du snart kommer tillbaka?" Därför vill jag nu titta på porten till uppryckandet, och om du förstår detta idag, kommer detta att läggas till din andliga vandring. Du kommer att få se Lammets bröllop. Se på hans samtal med lärjungarna i Matteus 24, vi läser bara några verser. Åter igen talar jag om porten till uppryckandet, där alla som är med på spåret ska få gå in genom den dörren.

Matteus 24:4-5, "Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse." Här ser man direkt det tidens tecken som Jesus gav sina lärjungar. Det första han understryker är; håll utkik, var försiktig. Ta fasta på det, kör på det och du kan gå in i Guds rike. Han säger, "Kyrka, håll utkik!"

Jag ser honom i Getsemane örtagård, när han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, så att de skulle få se Kristi passion; så att de skulle få se honom be och svettas blod, som rann ner över hans ansikte. Han hade svår vanda, när det blev en kontrovers mellan honom och lärjungarna i Getsemane. Kom ihåg att det var bara några få lärjungar, dem han älskade mest. Han var mycket oroad över att de inte kunde hålla sig vakna. "Var vakna, så att ni inte faller för frestelser. Håll er vakna! Dags att vakna! Dags att vakna och hålla utkik! Håll utkik! Det är snart dags; håll koll!" Och ändå somnade de om och om igen, tre gånger. Han sa, "Ni kunde inte hålla er vakna här. Kan ni inte hålla koll på mig?"

I Matt 24 talas det också om att vaka. Instruktionen är att hålla utkik, med betydelsen att ett av tecknen på att tiden är nära är att kyrkan håller utkik. Därför tar han upp det. Se till att du håller koll så detta sätt. När tiden är inne – håll utkik! Då kan du inte sluta hålla utkik. Sedan säger han att då kommer ingen att vilseleda dig. Det betyder att villfarelse kommer att drabba många och den kommer att manifesteras i kyrkan.

Den kommer att lyfta sitt hemska huvud i kyrkan. Därför behövs väktare. Israel hade väktare. Om du tittat på Jerusalems mur, kan du se ställen som kallades *senti*-torn där väktarna stod. De hade

första vakten; andra kom för andra vakten; andra kom för tredje vakten, på natten. De herdar som änglarna pratade med när de kom med det glada budskapet om Messias, var på tredje vakten.

De sov inte. De höll vakt och tog emot sina besökare. Gud säger att detta är tanken med besöket, kyrkan kan inte sluta vakta. Vaka så att ingen vilseleder dig. Om kyrkan höll vakt, skulle djävulen inte kunna ljuga för församlingen. Han har ingen makt; Jesus omintetgjorde hans makt på korset. Men kyrkan har inte varit vaksam; därför är detta ett av de tecken Herren ger församlingen. De frågade, "När händer detta? Hur kommer det att bli?" Han svarade, "Vaka!" Det betyder att vid den tiden är det värsta som kan hända att misslyckas med vakandet. Han säger också, "*...så att ingen vilseleder er*" vilket betyder att villfarelse och bedrägeri kommer att öka – var? I församlingen; här talar han om kyrkan. Jag vet att det finns villfarelse i världen. Men när vi ser honom här, är det inte världen han oroar sig för, trots att de kommer att gå till helvetet om de inte tar emot Jesus.

Men det är inte dem han oroar sig för här. Han är orolig för hur det går för kyrkan. Det betyder att han säger, "Då kommer församlingen att uppföra sig på ett sätt så att de nästan missar uppryckandet. Det kommer att finnas en fruktan att hon kanske missar uppryckandet." Han säger också att det kommer att finnas villfarelse i församlingen. Hur kommer då villfarelsen?

Låt mig förklara; han säger "*...så att ingen vilseleder er,*" - det betyder att alldeles innan han kommer tillbaka kommer det att vara mycket villfarelse — det är synden lögn. När du så ser på den stora vedermödan, ser du antikrist. Antikrists största synd är att han kommer med villfarelse. Han kommer att ljuga för församlingen, för människor, så att dessa börjar tillbe honom som de borde tillbe Herren Jesus.

Så här börjar villfarelsen krypa in och dess klimax nås i den stora vedermödan. Det är därför han säger, "Se till att ingen bedrar er." I Matt 24:5 står det, "*Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias,*" – vi vet att höjdpunkten av detta är antikrist. Sedan säger han igen, "*...och kommer att leda många vilse.*" Det kommer att bli många lögner och man kan se falska profeter i kyrkan idag. De manifesterar detta bibelord, därför att de förkroppsligar villfarelse och lögner. I vers 6-7 står det, "*Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämde. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.*" Så i vers 8 säger han, "*... allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.*" Och i vers 9, "*Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas.*" Det går från födslovånda till död. Det är porten till uppryckandet.

Detta är den dörr kyrkan måste använda. Kyrkan lever nu i början av födslovåndorna. Men som du ser i vers 8 kommer han direkt in på den stora vedermödan. Om kyrkan förstår detta idag, kommer den att få se Gudslammets bröllop eftersom vi nu lever i början av födslovåndorna; översvämningarna, allt är historiskt. Han talar med mig om detta innan det händer. Så nu är det verkligen dags, detta är den profetiska tid han talade om.

Han sa detta i skriften, och genast kom vedermödan. Det betyder att uppryckandet har hänt, medan du är upptagen av vardagligheter: Mina barn, mitt arbete, mitt land, min mat, mina vänner, mina universitetsstudier, inom tekniken, på lärarutbildningen; men i allting du gör, missa inte uppryckandet! Missa inte att gå in genom denna dörr.

Detta är en dold dörr, mycket dold och ändå vidöppen. Jag hoppar tillsammans med dig. I Uppenbarelseboken 16:15 står det, "*Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och*

*bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.”* Det är mycket tydligt att vid uppryckandet kommer han som en tjuv, eftersom ”varje öga skall se honom” vid hans återkomst. I Upp 1:7 står det, *“Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.”* Detta är Herrens återkomst.

Det är tydligt att detta är sju år efter uppryckandet. Det är 1 260 dagar. Det kan vem som helst förutspå. Men mellan vers 8 och 9 i Matt 24 gömde han dörren, han dolde uppryckandet. För att sammanfatta detta, kyrkan har en udd, ett försprång; Jesaja bok 26:19, fortfarande handlar det om porten till uppryckandet. Där står det, *“Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade.”* Jag vill stanna upp här en stund.

Han talar här om församlingen uppryckande. Jesaja hade sett de avsomnade på jorden; samma syn som jag såg den 26:e november 2006 vid Kehancha i Kuria vid ca 05:00 på morgonen, då han visade mig uppryckandet av de döda från gravarna, de som sov i sina gravar. Så han säger att de döda ska bli levande och att deras kroppar ska resa sig upp. Han talar om den morgondimma som ska komma. Det är också ett tidens tecken.

Det allra viktigaste tecknet är finns nedskrivet i Joel 2:28-32. Jag läser detta så att ni aldrig glömmer bort detta, de djupa sanningarna om Lammets bröllop. Joel 2:28-29, *“Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.”* Detta såg Jesaja och skrev ner i kap 26. Han talar om att morgondimman ska komma – var gör denna morgondimma? Den väcker dem som sover på marken. Det betyder att den ger Guds liv till de döda kristna – den döda församlingen. Dagen kommer att låta de döda uppstå och den ger ofantlig glädje. Hör vad jag säger. Jag talar om den mäktiga dörren till uppryckandet. Han säger att morgondagen väcker liv; tar bort dem från döden, från sömnen och väcker dem – vakna nu! När de vaknar är de fulla av obeskrivlig glädje. Samma överflödande glädje som de avsomnade får, kommer att tilldelas den levande församlingen, till dem som inte är döda vid uppryckandet, eftersom samma morgondimma kommer att förvandla de levande kristna. Halleluja! De som lever blir förvandlade av morgonens dagg.

Alltså är ett av de största tecknen på att dörren till uppryckandet öppnas, när härligheten öses ut och börjar rena församlingen och ge liv åt den döda kyrkan, den kyrka som predikar pengar och *“Panda mbegu”*. Äntligen kommer härligheten och visheten från Gud regerar över kyrkan. De börjar söka Jehovas helighet. De börjar förbereda sig på Herrens vägar. De börjar stå emot allt det jästa. De börjar stå emot all form av orenhet.

Gravar är jordiga, det står det om i 1 Mos, *“Jord är du, och jord skall du åter bli.”* Där du begravs finns det jord. Men när morgondimman stiger, kommer han att rena, han tar bort jorden och de blir nu förhärligade. De får liv igen. Nu pratar jag om porten till uppryckandet, så även om du går till en kyrka som predikar *“Panda hapa ndio upate hapa”* får du här höra de sanna orden som kan bli ditt livs predikan.

Detta kan bli årets predikan för dig. Johannes 11 talar om porten till uppryckandet. Vi berör här det som Jesaja 26 handlar om och jag vill bara vidga er förståelse av det Gud talat om angående dörren till uppryckandet. I Joh 11 dör Lasarus. När Jesus kommer dit är han redan död. I v 11 står det, *“Sedan han sagt detta tillade han: ”Vår vän Lasarus sover, men jag går för att väcka honom.”* Så

enligt Herren sov Lazarus. Enligt Gud sover de under jorden. Därför kommer morgondimman, eller daggen vid midnatt, eller just innan. Den väcker dem till liv. "Vakna, kan ni inte se att det är ljus nu. Kom ut ur mörkret."

Det finns så mycket mörker i gravar. Det är stängda kistor och dessa är täckta av jord. Men när han kommer med morgondimman, "Vakna! Morgonen har kommit. Det är morgon nu." Så börjar han tvätta bort Jorden och ge dem liv. Enligt honom sover de. Vers 11, "...han sover, men jag går för att väcka honom." När man sedan läser vidare i [Joh 11: 25](#), "Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör," ser man de avsomnade i jorden och så säger han att alla som lever och tror på honom aldrig ska dö. Detta är vad morgondimman handlar om.

Den morgondimma som kommer nu har börjat flöda, men han söker redskap. Han kan inte hålla ut sin morgondimma över dig, förrän du förser honom med en gyllene urna. Vi lever i en tid av morgondimma. Det stämmer bara om vi är i början av födslovåndorna, för då måste morgondimman komma alldeles snart och uppryckandet sker. Hur kan du inte se denna port till uppryckandet, trots att du säger att du väntar på Herren? Om du väntar på uppryckandet, kommer du att missa det. Om du sitter där och säger att det är uppryckandet du väntar på, kommer du att missa det, för uppryckandet händer på ett ögonblick, på en sekund.

Den enda vägen till uppryckandet är att du förstår de djupa sanningarna om dörren till uppryckandet. Och han säger att det kommer att ge ofantlig glädje; ropa av glädje, för morgondimman har kommit. [Jes. 26:20-21](#), "Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. ." Det betyder att morgondimmans roll inte är uppvisning och framträdande. Det är för att förbereda församlingen för Lammets bröllop. Han säger, "Allt blod som någonsin flutit, kommer den dagen att uppenbaras." Det betyder att varje synd som någonsin begåtts här på Jorden, kommer nu ut för morgondimman för med sig ljuset, Guds härlighet och den avslöjar synd.

Detta är vad Gud säger till församlingen; att när morgondimman kommer kan inte jorden längre dölja synd. Det är vad morgondimman ska göra i kyrkan. Hur kan du då säga, "Vi är omvända, vi är omvända; vi står vid det heliga altaret," och ändå lever du i synd, världens jäst finns i ditt liv. Hur är det möjligt? Är Gud en lögnare? När började den Helige Ande att ljuga? Vad är felet med kyrkan i detta land?

Halleluja Hur kan du vandra i synd när morgondimman kommer och alla nationer i världen ber mig komma så att de också kan se morgondimman? Men ni sitter bara här och säger, "Wow! Vi har sett Guds härlighet," men ni lever fortfarande kvar i synd. Herren säger att jorden inte längre kan dölja synden. Hon kan inte det. Lyssna nu, så ska jag ge er något mycket djupt.

Den 2:a april 2004 kom en mäktig visitation, vilken idag är känd av många och den blev publicerad i tidningen. Kenya är ett välsignat land. Man kan få tag på dessa tidningar ute på stan. Köp bara en tidning och läs uppenbarelsen om uppryckandet. Är inte detta ett välsignat land? Jag vill resa till andra länder också, så att människor där också kan få smaka på det varma brödet som kommer från Guds tron. Den 2:a april uppenbarades alltså Guds härlighet inför mig, allsmäktig Gud i himmelen besökte mig och på min högra sida stod Johannes Döparen.

Må kyrkan bli vuxen. Han kommer inte för att gifta sig med en baby-kyrka. Han kommer för att gifta sig med en mogen Kristi brud. När Johannes Döparen uppenbarade sig på min högra sida, började han också att tala till mig, och jag förstod detta; att denna härlighet har bytt kläder så att

han strålar Guds härlighet. Så jag tittade på mig själv och jag såg att jag också hade blivit berörd av Guds härlighet. Detta är vad Gud säger till församlingen, att när den senare härligheten kommer, kan man inte dölja synd, för sanningen har kommit.

Det är orsaken till att han sa att de skulle ropa av glädje; för att ljuset har kommit. Kom ut ur de mörka gravarna. Här säger han, "Gå, mitt folk, gå in i era rum och stäng dörrarna bakom er." Det är uppryckandets dörr. Om du går in i dörren till uppryckandet, är Lammets bröllop ditt. Det är den dörren du ser i [Joh. 14:1-3](#), "*Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.*" Det är den fantastiska uppenbarelsen i Guds ord.

Det är dessa rum Jesaja såg, där "mitt folk", de människor Gud kallade "mitt folk" fick gå in. De gick in och han säger, "Stäng uppryckandets dörr; stäng den. Stäng uppryckandets dörr en liten tid" tills hans vrede har gått förbi. Men den vreden kommer under vedermodan. Den där korta tiden, är de 7 åren av vedermöda. Därför ska du vara mycket försiktig. Se till att du är bland "mitt folk." Detta "mitt folk" som han talar om är den utvalda församlingen; han talar om den heliga kyrkan — den kyrka som, när morgondimman kommer, star emot synd och säger, "Sanningen har uppenbarats för oss" och de skall vandra i Guds vishet.

I [2 Kor 6](#) talar han också om "mitt folk." Ni som är med på spåret är välsignade. Håll fast vid det och ni ska få se Guds rike. Här visar han vad han menar med "mitt folk;" dem som han kallar de sina. Det är de som kan se dörren till uppryckandet. De ser och går in. I [2 Kor 6:14-15](#) läser vi, "*Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.*" Ser ni vad "mitt folk" betyder?

Förstår ni vilka Gud kallar "mitt folk?" Det är dem som får gå in genom dörren till uppryckandet. Dessa kallas "mitt folk." Det betyder att Gud vill att du ska avskiljas, församlingen ska avskiljas, det är hans folk. Den kyrka som inte blandar rättfärdighet med ondskan, den kyrka som inte blandar ljus med mörker — det är dem han kallar "mitt folk." Den kyrka som tror på Kristus och som inte tillber andra gudar, den kallar han "mitt folk."

Den kyrka där de troende inte lever som de icke-troende, den kyrka som är ett Guds tempel, inte ett Guds tempel med några avgudar — det är dem han kallar "mitt folk." *Det står ju, "Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?"* - det betyder att du har ett Guds tempel, men du har fört in avgudar som sexuell synd, trolldom, falska profeter och kärlek till pengar, och alla dessa avgudar har övergett Guds tempel.

De falska profeterna profeterar sådant som behagar köttet. De betyder ingenting inför Gud. De kan inte tala något som är värdefullt inför Herren. De har inte kraft att tala något heligt. De kan inte tala rättfärdighet. De har inte ens kraft att se vad som dömer landet. De säger bara, "Gud älskar er. Han kommer att välsigna er." Det betyder absolut ingenting inför Gud. De är värdelösa. De kan inte säga något som är meningsfullt inför Gud. Det är inte dessa människor Gud kallar "mitt folk."

Men de som är avskilda, kallar han "mitt folk." I [vers 17-18](#) säger han, "Därför säger Herren: *Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.*" Vid porten till uppryckandet, måste du ha levt ett avskilt liv. Kyrkan i Kenya vet inte mycket om andlig avskildhet. Vi har försökt att berätta om det på alla sätt — radio, teve, tidningar på gatorna — att de ska möta det överallt. Församlingen ska vara avskild, skild från världen. Vilken välsignelse att vart du än tittar, ser du Gud kärlek, Guds helighet, Guds rättfärdighet – Guds andliga avskildhet.

Så den kyrka som ser dörren och går in genom den, inser att de är den avskilda kyrkan. Så när morgondimman kommer, gör den att "mitt folk" blir avskilt. Det är kraften i morgondimman. Daniel kapitel 12 handlar om dörren till uppryckandet. [Dan 12:1](#), "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän." Försvara dina landsmän — "mitt folk där "ställer sig upp." Lyssna nu ni heliga, ni kommer att bli beskyddade när morgondimman kommer — beskyddet kommer från Gud. Ingen ska terrorisera dig och ge dig fruktan, att välja Jesus från Nasaret om homosexualitet är en synd, ställ dig upp och säg att det är en synd! Om det finns sexuell synd i församlingen, ställ dig då upp och säg, "Det finns sexuell synd i denna församling!"

Nu kan synden inte döljas längre. Han säger att det finns gudomligt beskydd för hans folk. Om någon profeterar falskt, ställ dig upp och säg, "Du är falsk och står emot dig i Jesu namn!" "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän." Varför skulle han träda upp? För att beskydda sitt folk. Herrens folk blir gärna försvarade av Gud.

Så varför skulle kyrkan frukta? Varför skulle de vara rädda för att tillrättavisa homosexualitet i Kalifornien? Jag har talat ut emot det! Jag ska åka dit och tala emot det i Herrens namn, i kraften av den Helige Ande kommer jag att tala emot det tills de böjer sig för Jesus. Om stamkänsla är en synd, står jag emot det i Kenya! Om det finns sexuell synd i kyrkan i Kenya, kommer jag idag att säga att de kommer att gå till helvetet om de inte omvänder sig. Jag kommer inte att frukta någon människa! Det är vad Herren säger här.

Prinsen Mikael kommer att stå upp för att beskydda sitt folk under en tid som denna när dörren till uppryckandet öppnas, när härligheten utgjuts för att förbereda de speciella, de heliga, de värdiga. "Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden." Det är början på födslovåndorna. Det är vad Daniel såg här.

Kom ihåg att Daniel profeterade, han talade om Herrens utvalda. Han tycker om dem, han älskar dem. Han sänder Mikael att beskydda dem; morgondimman kommer för att de inte ska delta i någon synd — i Herrens namn ska de vara avskilda. Han säger i [Dan 12:1-3](#), "Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt." Det betyder att morgondimman kommer med vishet. Daniel talar om födslovåndor här och helt plötsligt, vedermödan.

Detta är dörren till uppryckandet. Förstår du detta, kan du gå in till Lammets bröllop, eftersom att gå in där är en stor historisk händelse som kommer att förändra ditt liv för alltid. Men vad behöver du göra för att kunna gå in genom den dörren? [Matteus 24:36](#) och framåt talar han om att ungefär som det var på Noa tid, kommer det att vara när Människosonen kommer tillbaka. Det kommer att finnas mycket ondska. Men när Noa hade gått in i arken, stängdes dörren. Och

nu när uppryckandet sker, kommer det att ske genom att "mitt folk" går in genom dörren; de går in genom dörren och sedan kommer Herren att stänga den.

Det är den dörren man kan se i [Matt 25:10](#). Medan några gick iväg för att köpa olja, gick de visa jungfrurna in genom uppryckandets dörr, och det var Gud själv som stängde dörren. Vi kan läsa i [1 Mos 7:16](#) om att när Noa hade gått in i arken, stängde Gud dörren. Så blir det också vid uppryckandet, när de utvalda, "mitt folk" har gått in kommer Gud att stänga dörren. Noa predikade omvändelse och de kastade glåpord mot honom. De sa, "Äsch....vi har lång tid på oss." Samma argument gäller uppryckandet; de säger, "Äsch....vi har lång tid på oss." Detta kan bara komma från djävulen, eftersom det står i Bibeln, "som en tjuv."

**För att du ska kunna komma in genom uppryckandets dörr, måste du vara medveten om att följande behövs:**

**Du MÅSTE vara villig att lära.** Här talar jag om den vishet som den Helige Ande ger i morgondimman, så att du kan se dörren och kan gå in genom den. Morgondimman gör kyrkan villig att lära – att inte vara omöjlig eller ovillig att lära, som också betyder att man i så fall är ovillig att förändras. Morgondimman gör kyrkan villig att lära. Han säger att morgondimman också gör att kyrkan börjar älska att få instruktion, den hjälper kyrkan att växa i vishet, växa i Guds vishet. Visheten och kunskapen om personen Kristus, eftersom den Helige Ande kan uppenbara en djupare dimension av Kristus för församlingen. Morgondimman gör att kyrkan älskar rättfärdighet. Morgondimman gör att kyrkan hatar ondska. Morgondimman ger kyrkan gudsfruktan, vilket faktiskt är Guds vishet. Därför sa Daniel att de är visa, Herren Jesus själv sa om de visa jungfrurna; de fem visa jungfrurna var visa för att de levde i gudsfruktan. Om du saknar någon av dessa delar, be den Helige Ande att hjälpa dig. Jag började med att säga att morgondimman gör kyrkan villig att lära, vilket betyder — "Jag är redo att undervisas. Jag har inte gjort helt rätt innan. Jag är redo för undervisning. Helig Ande, min rådgivare, undervisa mig."

**Morgondimman ger församlingen en läraktig ande.** Den tillåter inte kyrkan att vara motspänstig, att vara en kyrka som inte rättar sig — inte vill ha förändring — är svår att handskas med. Morgondimman förändrar kyrkan så att den blir villig att lära.

**Morgondimman gör att församlingen älskar få instruktioner, att te emot goda råd.** Bibelställen om detta finns i [Ords18:15](#) och [19:20](#).

**Morgondimman låter församlingen få växa i vishet — i kunskapen om Kristus.** Där ser vi att de visa jungfrurna var visa. De hade vishet i kunskapen om Kristus. När han säger att kyrkan kommer att mogna, betyder det att den ska mogna i visheten om kunskapen om Kristus.

**Morgondimman gör att församlingen kommer att älska rättfärdighet och att hata ondska.** Morgondimman kommer att ge kyrkan gudsfruktan. Morgondimman gör att kyrkan kommer att hata all form av falskhet. När de hör en falsk profet, kommer de att gå därifrån, därför att morgondimman har givit dem vishet att skilja på det som är sant och det som är falskt. Nu kan de känna igen det som är falskt.

**Morgondimman gör att församlingen flyr det onda.** Morgondimman gör inte bara att kyrkan kommer att älska rättfärdighet, utan den gör också att kyrkan gör det som är rätt. Det är en sak att älska rättfärdighet, en helt annan att göra rätt. Man kan säga, "Jag älskar rättfärdighet," men ändå inte gör det som är rätt. Det betyder att man inte bara blir ordets hörare, utan också dess görare. Man kan säga, "Jag håller med dig, pastorn! Jag håller verkligen med dig," och ändå kan

man handla helt tvärtemot. Morgondimman gör att kyrkan inte bara älskar rättfärdighet, utan också att man vill handla så.

**Morgondimman gör att kyrkan talar sanning.** Morgondimman gör kyrkan ödmjuk och inte stolt. Halleluja!

**Morgondimman kommer att ge församlingen självkontroll.** Den ger kyrkan kontroll över köttet, så att man då har självkontroll. Nu kan du säga, "Jag ska fasta idag och fem dagar framåt." Då kommer köttet att skrika åt dig. Plötsligt får du ont i huvudet, dina knän börjar skaka, du får smärtor i ryggen eller du säger, "Jag ser så dåligt." Men morgondimman ger dig självkontroll. Du kan kontrollera dig själv — du kan kontrollera köttet. Han ger din ande styrka.

**Morgondimman gör inte att du måste skynda dig att göra saker fort,** att studsa upp och göra en hel massa saker här och där. Den förbättrar ditt temperament, så att du kan lugna ner dig och inte kasta saker på andra. När du har morgondimman får du självkontroll och du kommer att bli lugn i din ande, för han kommer med Kristi frid. Dina grannar kanske vänder sig till dig och frågar; "Varför får du inte panik, när du hör om den hungersnöd som ska komma?" Men du svarar; "Jesaja räddades av Jehova från hungersnöd och jag tillber samme Gud. Han kommer att rädda mig. Antingen det kommer sjukdom eller något som slår ut min gröda, så är jag lugn." Morgondimman ger till kyrkan en frid som övergår mänskligt förstånd. Morgondimman gör att kyrkan blir sen till vrede. Du kan tolerera andra människor.

**Morgondimman gör kyrkan försiktig.** "Pastor, kan jag komma till din kyrka imorgon och predika?" Du säger, "Vänta lite, jag måste be över det först." Då kanske Herren visar dig i en dröm att den mannen kommer i leriga gummistövlar. Han kommer in i din kyrka med gummistövlar med lera på och du ser i din dröm att det betyder sexuell synd. Så morgondimman gör kyrkan försiktig, det behöver inte gå så fort. Du blir försiktig eftersom du vet att allting du rör och allting du gör, är viktigt för evigheten. Det betyder att morgondimman ser till att kyrkan tänker innan hon handlar. Så hon kan inte säga, "Men de ljög för mig, jag visste inte. Jag gick på det där mötet. Jag visste inte att han var en falsk profet, förrän han började säga åt oss att lägga pengar vid apostelns fötter." Jag frågade då vilket som är vilket, "Är han en profet eller är han en apostel?" Men om du hade varit försiktig hade du inte ens gått dit.

**Morgondimman gör kyrkan förlåtande.** Kyrkan blir förlåtande och inte hämndlysten. Morgondimman gör att kyrkan bryr sig om de missgynnade — änkor och föräldralösa barn. Då vill kyrkan gå till dem och tala med dem. Det finns mycket man kan säga om den morgondimma Jesaja såg skulle komma och att endast de som tog emot morgondimman kunde gå in genom uppryckandets dörr.

Det som jag just undervisat här, är vad kyrkan borde ha undervisat, istället för att predika världens korruption, världens pengar, hus och bilar och välfärd. Låt oss rena Kristi brud, nu när hon står vid dörren. Låt henne inte förbli orättfärdig på något sätt. Låt oss få se henne värdig att gå in genom uppryckandets dörr.