

Visionen om Guds härliga tempel i himlen

Dr. David Owours vision den 8 maj 2013

(Vision of the Glorious Temple of God Almighty in Heaven)

1

Det är två olika konversationer nu den 8 maj som Herren Gud Jehova, Israels Gud, himlens Gud talade med mej om. I den konversationen finns de två konversationerna från nätterna den 4:e och den 5:e och det är dessa som har ägt rum nu igen i natt. Det är helt otroligt, för det är en konversation om världens koreografi som Herren med sin höga kunskap och visdom har planerat och beslutat om och även att denna serie av konversationer måste äga rum vid denna tidpunkt.

Herren Gud Jehova tog mej plötsligt till en annan plats och lyfte mej upp över jorden. Sedan visade Han mej min klädsel. Han bad mej titta på min klädsel. När Han visade mej mina kläder blev jag väldigt chockad, för jag såg att allt hade blivit förvandlat. Det blev mycket härligt och underbart. Den här senaste natten när Herren lyfte mej upp över jorden blev mina kläder förvandlade till super- härlighet och jag upptäckte att hela jag hade blivit omvandlad. Efter den konversationen lyfte Herren mej ännu högre upp, över himlen. Jag tittade på himlen från ovanför himlen, så i den andra delen av konversationen som var i natt lyfte Herren mej upp över himlen. Jag tittade på himlen ovanifrån och så visade Han mej det mäktiga, super- härliga Herrens tempel i himlen. Han visade mej nu den mäktiga, super- härliga kraften av Gud Jehova i himlen och jag såg templets härlighet. Jag har aldrig sett en sådan vit, superstark och enastående helig härlighet. Sedan vaknade jag och såg att det var 2.56 på morgonen. Sedan somnade jag om och Herren lyfte upp mej för andra gången och Han visade mej åter igen detta super- härliga Herrens hus i himlen. När jag sedan vaknade blev jag medveten om att Herren Gud Jehova hade talat på ett mycket mäktigt sätt. Han talade om tre saker: Kyrkan, Israel och jordens nationer.

Idag kommer jag att noggrant gå igenom denna konversation med Herren, så att ni ska kunna förstå budskapet som Herren Gud Jehova överför till alla jordens nationer. Vi är alla medvetna om den tiden i bibeln när Herren Gud Jehova gjorde något liknande, när han uppreste sin tjänare Moses, gudsmannen och gav honom privilegiet att på ett liknande sätt bli upplyft och han fick se Herrens härliga tempel i himlen. Vid den tiden, sedan Herren hade tillåtit Moses att se hur Herrens härliga, mäktiga tempel i himlen ser ut, befallde Herren honom att bygga ett likadant tempel åt Herren på jorden. Han sa: Bygg ett sådant åt mej där nere som jag har visat dej här uppe. Moses fick ansvar och befogenhet att genomföra byggandet av ett tempel av samma kaliber som Herrens tempel i himlen. I denna dialog med Moses ser vi det

enorma målet med besöket och att Moses efter besöket i himlen hade kapacitet att genomföra hela detta bygge tillsammans med Israels folk samt att Herren via sin Ande tillhandahöll de nödvändiga instrumenten för att kunna få till en kopia av templet i himlen här på jorden. Moses hade också fått en djupare förståelse för syftet med hela bygget; att Herren själv ville komma och bo mitt ibland sitt folk. Att den profetiska tiden nu var inne för Herren Gud Jehova att komma och bo ibland sitt folk. Att folket skulle vara Hans folk nu. Det var alltså orsaken till att Gud visade Moses det superhärliga templet i himlen och gav honom uppdraget att bygga en exakt kopia på jorden. Det är också därför vi ser att vid slutförandet av detta projekt, så uppenbarades Guds härlighet på slutet av den dagen, i vildmarken. Vi ser samma sak igen när Salomo fick ansvaret att återuppbygga templet, vid Jakobs hus ankomst, Israels barns ankomst in i det förlovade landet. David fick inte den möjligheten, men han fick löftet om att Messias skulle komma och sitta på sin tron. När Salomo, som fick ansvaret att återuppbygga templet på samma plats igen i Jerusalem, var färdig så ser vi att Herrens härlighet kom ner från himlen och fyllde hela templet.

Baserat på dessa bibliska ingredienser hoppas jag att ni förstår, att allt som Herren tar sej för har ett syfte. Nu har Herren lyft upp mej och på vägen mellan himlen och jorden blev mina kläder förvandlade till härlighets- kläder och därefter blev även jag själv förvandlad. Nästa steg i denna konversation var att Han lyfte mej upp till himlen och över himlen, så att jag kunde se på himlen ovanifrån. Sedan visade han mej där från ovan Herrens härliga hus i himlen, Herrens eget super- härliga tempel i himlen. Så det första budskapet som Herren Gud Jehova ger till nationerna utifrån detta besök är: Bli varse att tiden har nu kommit för Kristi kyrka och för folken på jorden att bygga ett tempel åt Herren, en exakt kopia på jorden. Herren säger: tiden är nu inne för mej att komma ner och bo ibland mitt folk. Att Han kommer för att bo bland sitt folk på jorden vid denna tidpunkt har inget annat syfte än att förbereda kyrkan för den härliga ankomsten av Messias. Detta är det första budskapet, att se, Jag är nu redo att komma, Jag är villig att komma, se tiden är inne och den profetiska utgjutelsen är nu här. För att jag ska komma och bo bland er, mitt folk på jorden vid denna tid, säger Han; bygg ett likadant tempel åt mej, en exakt kopia på jorden av det som jag har visat dej här uppe, så att jag har någonstans att bo. Herren säger; tiden är inne för en öppen himmel och att Han nu kommer ner för att bo bland sitt folk vid denna tidpunkt har bara ett enda syfte; att rena Kristi brud och med kungörelsen om en öppen himmel följer större auktoritet, större välsignelse, större härlighet. Kristi brud ska nu förbereda sej på alla sätt, i rättfärdighet och helighet, för Messias härliga ankomst och det är kyrkans uppryckelse. Herren som hämtar sin brud.

Han har visat mej flera dagar i rad nu vilken härlighet som kommer; det är en super- härlighet, en större härlighet än någonsin. För ett par dagar sedan visade han mej ju de här tornadona med härlighet och efter dem kommer

uppryckelsen. Han har visat mej igen och igen hur härligheten kommer till jorden och förvandlar de levande och även att gravarna öppnas och uppväcker de döda. Dessa tornados som kommer och bygger den ena på den andra så att de når ända upp till himlen, när de kommer så sker uppryckelsen. I min vision såg jag ju också templet i himlen och hur jag förvandlades på vägen från jorden till himlen, så det första budskapet till nationerna är, att nu kommer tiden för en öppen himmel och det är dags att förbereda sej för kyrkans uppryckelse och Lammets bröllop.

Nu vill jag gå vidare till det andra budskapet. Vi ser tydligt i uppenbarelsboken att Herren talar om stora händelser. I Upp 11 står det om händelser som har att göra med tidens slut. Vi ser också att när uppryckelsen av kyrkan äger rum är det en hel serie händelser som sätter igång på jorden. Alla dessa händelser har stort inflytande på den utgjutelse som ska komma; Guds härliga kungadöme. Härligheten utgjuts, kyrkan rycks upp och går in i detta super- härlighetens kungadöme. Guds kungarike i himlen.

Uppenbarelsboken 11:15-16

Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen som sa; Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och Hans smorde och Han skall vara konung i evigheters evighet. Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa; Vi tackar dej, Herre Gud allhärskare, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och blivit konung.

Det Herren har visat mej och låtit mej uppleva av förvandling och hur härligheten ser ut, det är det mönster som alla kommer att följa när uppryckelsen sker. Budskapet handlar om förberedelsen, om den större välsignelsen och den större härligheten, om förberedelsen för hopsamlandet och bortförandet och upplyftandet av den fläckfri, skrynkelfria kyrkan. Men i detta budskap finns även ett annat budskap, som syftar till att förbereda världen på vad som händer efter uppryckelsen. Herren säger, att när den sjunde ängeln blåser i sin trumpet och det sjunde sigillet bryts, då kommer vi att förstå den här visionen om templet som jag hade förra natten. När den sjunde ängeln blåser i den sista trumpeten frambringas den sjunde skålen med domar, som kommer att pågå under de kommande sista tre och ett halvt åren. Kom ihåg, att efter uppryckelsen kommer det att vara 3.5 år med väldigt allvarliga sammandrabbningar mellan ljusets och mörkrets makter. Efter den här tidsperioden kommer det en period med ytterligare tre och ett halvt år och då utgjuts den sjunde skålen.

Under denna tid är Herrens brud redan i himlen och glädjer sej vid bröllopsmåltiden, lammets bröllop och över vänskapen med Messias och

Gud, vår Fader. De här sju åren är den sista domen och syftet är att rena och rensa upp på jorden, för att förbereda för Herren Jesus ankomst, som nu kommer att komma för att sätta upp sin tron på jorden. Upprätta sitt kungadöme på jorden. Kyrkan är redan med Jesus i himlen och förbereder sej för att komma till Jerusalem. När de sju åren är slut kommer Herren Jesus att ta sitt himmelska kungarike ner till jorden. Under de sju åren kommer jorden att renas från Guds fiender och det är under denna tid som den stora förförelsen sker, som de onda makterna sätter in all kraft på att bedra människor och människor kommer att bli bedragna. Makten att regera på jorden är redan given till Kristus; när Han dog på korset besegrade Han ondskan. I Upp 6 berättas det att ingen var värdig att öppna bokrullen, men så kom Kristus, lejonet av Juda, som redan hade triumferat på korset och han var mer än kapabel att bryta sigillet och leda kyrkan och världen in i denna underbara utgjutelse av Guds kungarike som ska komma.

Uppenbarelseboken 11:18

Folken vredgades, men din vrede har kommit och stunden då de döda skall dömas och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och de som fruktar ditt namn, höga och låga, och förgöra dem som förgör jorden.

Varför talas det om att nationerna blir arga? Redan Jesaja och många andra profeter har talat om de onda dagar som skulle komma. Alla vet att nationerna på jorden har utvecklat en högre nivå av ondska och att länderna har slutit allianser med de onda makterna i denna värld. När nu Guds kungarike ska etableras på jorden blir de arga och upprörda. För att förstå detta bättre kan vi läsa Psaltaren **Psalm 2**, för att stödja upp läsningen i uppenbarelseboken kap 11 Det här är väldigt djupt och jag har sparat på detta, men nu är tiden för kyrkan att förstå dessa sanningar. Jag läser:

Psalm 2 Guds utvalde konung

1 Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfängligheter?

2 Jordens konungar reser sej upp och furstarna rådslår med varandra, mot Herren och Hans smorde:

3 Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss.

4 Han som bor i himlen ler, Herren bespottar dem.

5 Då talar Han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker Han dem:

6 Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg

7 Jag vill berätta om vad beslutat är. Herren sa till mej: Du är min son, jag har idag fött dej.

8 Begär av mej, så ska jag ge dej hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom.

9 Du skall sönder slå dem med järnspira, som lerkärl skall du krossa dem.

10 Så kom nu till förstånd ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden.

11 Tjåna Herren med fruktan och fröjda er med bävan.

12 Hylla Sonen så att Han inte vredgas och ni förgås på er väg, ty snart kunde Hans vrede upptändas.

Saliga är alla de som tar sin tillflykt till Honom.

Så nu ser ni väldigt tydligt varför jordens kungar är arga när detta Guds kungarike kommer att etableras. Jag pratade om konversationen igår och om brytandet av det sjunde sigillet och den sjunde skålen med domar. Så att vi förstår det ord som Herren talade, att kyrkan bör vara mogen idag. Herren säger att världen idag är precis på väg att genomgå den sjunde skålen med domar och när det händer ska de döda dömas i himlen och det kan bara ske när de blivit uppryckta av Jesus. Han säger; de ska dömas i himlen av Herren Jesus, Messias. De kommer att få belöning och auktoritet, för det arbete de gjort, för de tillät den Helige Ande att använda deras kroppar när de levde. De som dött i Kristus kommer att bli dömda i himlen av Kristus, de kommer att återuppstå. De kommer att bli uppryckta med kyrkan, den levande kyrkan, som kommer att omvandlas, precis som jag omvandlades i min vision. Brytandet av det sjunde sigillet äger rum där, 3.5 år efter uppryckelsen, efter häftiga sammandrabbningar mellan ont och gott. Brytandet av sigillet och utgjutandet av den sjunde skålen sker efter uppryckelsen, när kyrkan redan är i himlen. De som dött i Kristus döms vid denna tid i himlen av Herren Jesus Kristus, Messias. De får belöning och auktoritet för sitt underbara arbete, där de tillät den Helige Ande att använda deras kroppar. Det är enda orsaken till att de belönas

Det ger även en fråga till er som lever idag: Hur mycket har ni tillåtit den Helige Ande att använda era kroppar för det underbara arbetet för Herrens sak, för Messias som ska komma? Det är den enda orsaken till att kyrkan kommer att bli belönad. Han säger att det är vad som kan ge kyrkan en ledtråd till domen som skall ske. Vi läste i **Psalm 2** att Han kommer med en järnstav och han varnar jordens konungar. I **Uppenbarelseboken kap 11** talar Han om tiden efter uppryckelsen, om den stora förförelsen och antikrist. När det är dags för Messias att komma är de dock insamlade och förstörda av Gud. I **Psalm 2** talar Herren om när det är dags för Messias att komma och Han varnar jordens konungar att Han kommer med en järnstav och att de ska böja sej för Honom, så Han inte blir arg och förgör dem. Den staven kommer att krossa alla jordens kungar och generaler och arméer, de som gått i allians med antikrist.

Du kan se att Herren talar redan om vad som ska komma efter uppryckelsen, men varför pratar Han nu om det som ska komma efter lammets bröllop? Han säger att detta är den tid då Kristi brud blir välsignad i himlen, men det är också den tid då arméer samlas till förstörelse. Han säger att det bara

kommer att vara en kort tid mellan belöningen i himlen och att arméerna samlas här. Nationerna kommer då att ha blivit bedragna.

Uppenbarelseboken 11:19

Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i Hans tempel och det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel.

Jag kommer ihåg augusti 2003, när Herren började tala oupphörligt till mej om Messias ankomst. I en av de besök Herren gjorde när Han kallade på mej, lyfte Han upp mej över jorden och tog mej till himlen, in i sitt tempel, tronrummet. Jag kommer ihåg att Han visade mej Herrens förbundsark i himlen. Det nya förbundets ark.

Där jag stod kunde jag se bibeln inne i förbundsarken och ett ljus träffade bibeln. Jag såg bibeln inuti Guds ark i himlen. I den mäktiga visionen såg jag bibeln öppna sej och när den öppnade sej träffade ljusskenet Bibeln tre gånger och en stor jordbävning kom. Gud lät mej veta att ljusskenet stod för Guds auktoritet och dom över synd. Han säger nu att från denna tidpunkt kommer Guds tempel i himlen att vara synligt från jorden. De som bor på jorden kommer att kunna se Guds tempel i himlen. När Messias kommer tillbaka till Jerusalem 7 år efter uppräckelsen, med hela den uppräckta kyrkan, som har blivit belönade och fått auktoritet och position vid lammets bröllopsmåltid, de som har blivit dömda av Kristus, kommer nu tillbaka. De kommer att se arken i templet i himlen. Det kommer att vara ett historiskt ögonblick, när arken i himlen blir synlig på jorden.

Men vad är meningen med det här? De som då tittar upp i himlen och ser förbundsarken kommer att känna igen den. De kommer att se att den ark som Moses gjorde på jorden var en kopia av den som finns i himlen. Men vi vet att förbundsarken på jorden innehåller tre saker:

- Arons stav, som var en symbol för att han var en överstepräst utvald av Gud.
- Mannat, som är brödet från himlen, som sändes till Jakobs hus, representerar Jesus.
- De tio budorden från Herren, som representerar Guds eviga lag.

Så när den uppräckta och omvandlade kyrkan kommit tillbaka till jorden igen kommer de att kunna se Herrens tempel från jorden och i det kommer de att kunna se förbundsarken. När Herrens ark blir synlig från jorden blir det ett slutgiltigt vittnesbörd för Israels folk, för nationen Israel och för jordens folk, att himmelens Gud då gör ett evigt förbund med Israel. När de människor som blivit uppräckta har kommit till jorden och börjat utöva sin auktoritet här tillsammans med Messias, sju år efter uppräckelsen, när de tittar upp kommer de att se Guds tempel i himlen från jorden och däri kommer de att se förbundsarken. Förbundsarken på jorden med dess innehåll kommer att

representera för jordens alla nationer det förbund som Gud nu kommer att aktivera igen. Israels folk börjar nu att komma ombord; vilken mäktig utgjutelse. Det eviga förbundet med Israel kommer att aktiveras, det återuppståndna Israel. Herren kommer också att deklarerat sina påbud och låta sina utvalda präster regera från Jerusalem tillsammans med Kristus, Messias.

Varför visar Herren mej denna utgjutelse och förbundsarken? Nådens utgjutelse kommer då att vara förbi. Den har då passerat. All den nåd som gavs ut över kyrkan och nationerna och mänskligheten, genom Jesu Kristi blod, den utgjutelsen är då förbi. Nåden sitter inte på tronen. Kristus kommer nu tillsammans med sin brud för att regera med en järnstav. Jag vill fästa er uppmärksamhet på det. Homosexualitet är synd och det kommer att vara synd. När det är sagt att sexuell lust är synd, så kommer det verkligen att vara synd. När du säger perversion och falskhet, när du tänker på alla dessa saker som har fyllt kyrkan så kommer det att kallas vid sitt rätta namn. Under denna nya regering under Kristus kommer synderna att räknas som synd.

Det talas om blixtar och stora hagel och jordbävning och det är den sjunde skålen med domar som töms ut. Men det är så fantastiskt att templet kan ses från jorden. Det faktum att templet kan ses från jorden, jag vill göra det klart, betyder inte att det templet faktiskt existerar i himlen. Varför säger jag så? Därför att i det nya Jerusalem kommer det inte att finnas något tempel, därför att de som lovprisar och tillber Gud i det nya Jerusalem kommer själva att vara templet. De kommer att utgöra templet. Guds tron kommer att vara där.

Den senaste natten talade Herren alltså om tre stora saker:

- Att uppryckelsen är nära och tiden att planera för lammets bröllofsfest är nu
- Han visade i min vision den kommande omvandlingen som kyrkan skall genomgå
- Han talade om utgjutelsen som kommer efter uppryckelsen

Idag har Herren talat till nationerna. Messias ankomst är nära. Förbered er på att bli upplyfta och förvandlade och få evighetskroppar. Tiden är mycket nära; uppryckelsen måste komma nu. Måtte de som har öron lyssna. Shalom.

Översättning av innehållet på denna länk:

<https://www.youtube.com/watch?v=Jyhcs5G1kEA>

i