

Härlighetsmoln och uppräckelsen
Dr. David Owuors undervisning i Uppsala 22 maj 2013
 (The Shekinah Glory and Rapture)

Dr Owour berättar att Herrens härlighet kom som en tornado i ett möte i Kenya 31/12-12 och Dr Owour hade sett det i en vision och profeterat om det innan. Alla såg det och kunde ta kort på det. Han börjar med att visa bilder på detta härlighetsmoln och det är verkligen som en tornado.

Psalm 68:5 *Sjung till Guds ära, lovsjung Hans namn. Gör väg för Honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren, fröjdas inför Honom.*

Detta bibelställe säger att när Herren kommer så rider han på sin härlighet (shekina- glory) I den här besökelsen var det alltså Gud Jehova själv som kom och besökte mötet och det har inte hänt sedan Moses tid att Gud kommer bland sitt folk i ett härlighetsmoln.

2 Mos 2:1-10 *Faraos dotter drar upp Moses ur vassen och tar emot honom som sin son.*

Moses föddes i en dramatisk tid och egentligen skulle han ha blivit dödad direkt när han föddes, men Gud räddade honom. Allt som hände Moses ända från hans födelse handlade om Guds plan för att rädda och befria sitt folk. Ser ni Herrens hand här? Han blev själv räddad ur vattnet och namnet betyder "räddad från vattnet".

2 Mos 3:4 *Herren ropade på honom ur busken; Mose, Mose*

Det här är en viktig punkt, att bara Herren kallar sina profeter. Moses såg Herrens härlighet på den platsen och den uppenbarade sej som eld, men det är samma härlighet som i molnet.

2 Mos 3:5 *Kom inte närmare! Ta av dej skorna, ty platsen där du står är helig mark.*

Det här är väldigt kraftfullt, att detta moln är Jehova själv, som lämnar himlen och kommer ner för att besöka sitt hus. När Moses gick närmare och såg elden på nära håll undrade han hur elden kunde brinna i busken utan att busken brann upp. Då talade Herren till Honom.

Moses hade hand om Jetros får, han skötte sin svärfars får och tog hand om dem på ett bra sätt. Fåren var då människans välstånd på jorden. När han kom i kontakt med molnet hände något; Herren ville att Han skulle gå och ta hand om Herrens får istället. Moses var fokuserad på att sköta de jordiska tillgångarna, men nu fick han börja sköta Herrens angelägenheter.

Sverige, Sverige, Herrens hus har nu blivit helig grund. Om ni tidigare tog väl hand om det jordiska, i detta stabila land som Sverige är och Herrens helighet nu har kommit till Herrens hus, så måste något förändras. Hela ditt tänkande (mind- set) måste förändras till att ha focus på himlen, för att du har sett härligheten. Herren säger att när tiden förändras så måste vi förändras och gå i takt med tiden. Om vi kan hänga med i tiden när det gäller det världsliga, hur mycket mer måste vi inte kunna förändras när det gäller Herrens rike. Tiderna ändras! Om du har kommit till Herrens hus med synd och lögn, då säger Herren: Ta av dej dina skor, lögnens skor, de sexuella syndernas skor, kom inte till kyrkan mer på det sättet du gjort hittills.

När ett land är så modernt som Sverige vill folk ha ett sött och slätt evangelium. Men Herren säger att om du har kommit in på det här obefriade sättet tidigare så har nu Herrens hus blivit en Helig plats. Om prästen går ut för hårt går församlingen och träffar en psykolog istället, för pastorn sätter sådant tryck på dem att de blir deprimerade.... Men Herren säger; "Sverige, ta av dej det söta evangeliets skor. Herrens hus har nu blivit helig mark". Hur kunde Sverige få till det så rätt och lyckas få ett kors på flaggan? Det hade aldrig gått idag! Herren stöts bort i Sverige idag. (I inledningen pratades det om att Sverige har ett gediget kristet arv, vilket bland annat visar sej genom korset på vår flagga)

Många människor är rädda för att vara ensamma, men nu måste du säga adjö till dina vänner och gå hem ensam med Jesus. För hur ska du veta vem som är född på nytt och inte? Du har blivit köpt med Jesu blod och Herren säger att nu måste du börja ta hand om fåren i Sverige. Du måste nu ta hand om Guds får, kyrkan. Om du brukade komma till kyrkan och vänta på vad pastorn ska säga, så säger Herren nu att du är kallad att ingå i ett heligt prästerskap för att vinna själar för Herrens rike.

Skriv ner det här; vad betyder det att ta av sej sina skor? Det är ett tecken på ödmjukhet inför Gud. Tidigare bad folk med händerna i fickan och det betyder att man själv är för viktig inför Gud. Att lyfta upp händerna inför Gud är ett tecken på att du ger upp för Gud, ett tecken på ödmjukhet och respekt inför Herren,

1 Mos 2:3 *Låt detta bli en helig dag, sabbaten.*

Platsen där Moses stod kanske han hade stått på många gånger förut, men nu hade Herren gjort det till en helig plats. Det betyder att förr kunde man komma hur som helst, men nu krävs det överlåtelse för att komma in i Herrens hus. Ni vet att Moses var sänd för att tjäna och på samma sätt är jag sänd hit och nu är det den tid när vi behöver gå in och tjäna Honom. De frågade Jesus om alla skulle bli räddade när Han kom tillbaka. Jesus sa; gå in genom den smala dörren innan den stängs. Han menade då; sluta fråga en massa frågor. För ni frågar en massa frågor här idag; om det här är så viktigt, varför är vi inte på en stor arena? Eller på nationell tv? Jag säger sluta ställa så många frågor: Gå in bara.

2 Mos 19:3-6 *Och Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget och sade; så skall du säga till Jakobs hus, så skall du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örningar och fört er till mej. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni skall vara mej ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du skall tala till Israels barn.*

Moses gick till berget och det här molnet visade sej igen. Det är samma moln. Herren sa med det här till honom att folket nu skulle vara ett avskilt folk. På grund av den här besökelsen är ni nu unika, avskilda, ett heligt folk. Budskapet som kommer från det här molnet är avskildhet, avskildhet. Herren hade redan planerat att Messias, mänsklighetens befriare, skulle komma via Abrahams släktlinje. Därför sa Han till dem att de nu var ett avskilt folk, att de inte skulle beblanda sej. Folkslagen runt omkring hade ockulta traditioner och tillbad satan, så Herren sa till dem att inte beblanda sej med det folket. När Moses mötte molnet fick han veta hemligheten, att Herren nu hade avskilt folket, att de skulle vara avskilda för Honom. Herren sa; Säg åt dem att jag har en plan för dem; att de är ett avskilt folk, att de är min skatt, att nu har de en himmelsk släkt. Säg åt dem att inte blanda sej med andra folk.

1 Petr 2:9 *Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna Hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.*

Det här är väldigt allvarligt. Han säger att nu kan ni inte blanda med någon annan tillbedjan längre. Herren säger att för att härligheten har kommit så kan du inte beblanda dej som förr längre. Då måste du avskilja dej från den sortens församling. Separation, separation, separation! Det finns två sorters separation: Först att avskilja sej från världen och sedan att avskilja sej från världen i kyrkan. När en predikant kommer med jetplan och vill att du ska offra stora gåvor med pengar och lovar att skriva ditt namn i sitt flygplan - det är därför Gud säger avskilj er och tillbed bara korset och blodet. Blodet är kraften i evangeliet och korset är hjärtat i evangeliet. Om du tillber så kommer Herren att besöka dej. Herren säger till Sverige att du måste komma in i Guds rike, för Jesus betalade ett stort pris på korset.

I bibelstället säger Gud att du har två roller; prästerligt och kungligt. De kungliga personerna här i ert land har värdighet och respekt med sej när de kommer och i hur de för sej. Så måste du också föra

dej, när du tillhör Herren. Du måste avskilja dej och du kan inte blanda din tillbedjan. Idag i Sverige finns så mycket blandning av tillbedjan. Detta budskap kan du inte hitta någon annan stans, för i dessa dagar har kyrkan fallit. Det här budskapet kommer direkt från Herren. I kyrkan hör du inte Herrens budskap längre. Ni måste vara välsignade människor som sitter här ikväll, för jag vet hur viktigt detta budskap är för Kungen.

2 Mos 40:1-16 Jag läser från vers 9: *Och du skall ta smörjelse-oljan och smörja tabernaklet och allt som är i det och helga det tillsammans med alla dess tillbehör, så att det blir heligt. Du skall också smörja brännoffers-altaret tillsammans med alla dess tillbehör och helga altaret. Så blir altaret högheligt. Du skall också smörja bäckenet tillsammans med dess fotställning och helga det. Därefter skall du föra Aron och hans söner fram till uppenbarelsetältets öppning och tvätta dem med vatten. Och du skall sätta på Aron de heliga kläderna och smörja honom och helga honom till att bli präst åt mej. Och du skall föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem. Och du skall smörja dem, som du smorde deras fader, till att bli präster åt mej. Så skall denna deras smörjelse bli för dem en invigning till ett evigt prästadöme, släkte efter släkte. Och Moses gjorde detta. Han gjorde i alla avseenden så som Herren hade befallt honom.*

Det var en enorm visitation som skulle komma och som Herren berättade om för Moses. Därför måste han göra många förberedelser både av helgedomen, prästerna och folket. På samma sätt har Han sänt mej hit för att berätta att det kommer ett stort besök till församlingen, ett historiskt besök och på grund av det så måste allting ställas i ordning och förberedas. Först lovsångens redskap och därefter prästerna, står det i **2 Mos 40:1-16**. Nu när visitationen kommer behövs en ny klädnad för prästerna och med den klädnaden kommer en välsignelse som gör att de kan röra sej i den nya klädnaden.

Vision: Jag sov på golvet på flygplatsen, för flygplats-hotellen är så dyra. Då förstod jag hur Jesus kände sej, för han hade inget hem. Folk gick förbi och sa; är det inte gudsmannen? När jag låg där, den

29/7-09 såg jag Herrens vision. Jag såg allt det som skulle hända i Egypten, Tunisien, Syrien, Libyen m.m. innan det hände. Herrens röst sa; Titta och se vem som kommer och när jag såg till vänster såg jag den mäktige ryttaren på den bleka hästen. En väldigt mäktig häst och han kom med stor kraft och efter honom så följde mörker. Jag såg honom springa runt över hela jorden.

I den andra delen av visionen, den mest viktiga, så lyfte Herren upp mej och för första gången - du vet jag har sett Messias komma till församling många gånger. I förra veckan, den 4,5 och 7/5-13 har jag sett Messias komma och hämta församlingen och därför är jag här, men jag har aldrig sett församlingen inne i himlen. Så den andra delen av den här visionen. Herren visade mej när församlingen hade kommit till himlen. Församlingen bar en härlig klädnad med super- härlighet. Klädnaden var lång ända ner till marken och lite längre, den hade ett litet utfall. De tillbad inför Guds tron och det var den mest fantastiska lovprisning jag någonsin hört! Kom ihåg att min tunga är en profetisk tunga. Om jag säger att jag såg församlingen tillbe i himlen så betyder det att hon snart kommer att göra det. Se till att ta till er det budskapet, för det är detta som håller på att hända. När församlingen tillbad så tillbad de i enhet. Om en i församlingen rörde sej åt ett håll så gjorde alla det. Dit där Herren hade lyft upp mej såg jag där jag stod, att varje gång klädnaden rörde på sej så var det som att tusen kamerablixtar slog ut från den, från den härlighet som kom från klädnaden kyrkan bar. Sedan började jag ge det här profetiska budskapet om vad som skulle hända i Egypten, Syrien etc Men i den här delen där jag såg församlingen tillbe inför Herren, då hade de härlighets- kläder på sej!

Lyssna nu; Moses förberedde Aron så att han skulle kunna stå inför Guds tron och när det blev dags att stå inför Guds tron så fanns det ett krav; klädnaden! Det var det som Moses gjorde med Aron. Gud har kallat dej att komma som präst inför Honom och du behöver en klädnad. Om du tittar i **2 Mos 40:34** och därefter så står det: Därefter övertäckte Herrens molnsky tabernaklet och fyllde det. Moses kunde inte gå in där för att Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Lyssna på det här! Du ser att Moses förberedde

tabernaklet och Aron för detta besök, att Jehova själv skulle komma i molnet. Så de kom inte med handen i fickan och gjorde som de brukade göra. De behövde en ny klädnad, en kunglig, prästerlig klädnad, för att komma inför Herren. Den 29/7-09 när jag låg på flygplatsens golv, såg jag redan kyrkan framträda i ett ackord framför Herren i sin härlighets-klädnad.

Det här handlar om Sveriges evighet. Om Sverige inte förbereder sej väl nu...när Jesus var på korset blev han förnedrad och misshandlad och djävulen skrattade och Jesus blev förödmjukad. Om Sverige inte förbereder sej väl nu så kommer Sverige att misslyckas med att komma in i himlen och djävulen kommer att skratta en gång till och Jesus blir förödmjukad en gång till. Förstår du varför jag har eld i mina ben?! Jag har redan sett Messias komma tillbaka, så snart kommer kyrkan att stå där inför tronen. Det finns ett villkor för att kunna göra det och det är klädnaden. Det är därför jag är här, för att Sverige ska förbereda sin klädnad så att hon kan framträda inför Herren. När jag ser på Sverige nu så är hon naken!

Upp 16:15 *Se jag kommer som en tjuv. Salig den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken.*

När Aron bodde i lägret var det ingen som brydde sej om vad han hade för kläder. Men när Gud ville att han skulle framträda inför Honom måste han ha en klädnad för det. Allt som du tar emot nu kan ingen ta ifrån dej, så mäktigt är det. Ett mycket kraftfullt budskap och nu kan du förbereda dej och komma in i himlen!

2 Mos 28:1-2 *Du ska låta din bror Aron träda fram inför mej, och hans söner med honom, träda fram till dej ur Israels barns krets, för att de må bli präster åt mej, Aron själv och hans söner: Nadab, Abihu, Alesar, Eleasar och Itamar. Och du skall göra åt din broder Aron heliga kläder till ära och prydnad.*

När Moses fick det här budskapet att han skulle förbereda en klädnad för sin bror Aron, så sa Herren att Moses skulle gå in i lägret och hitta några personer som Herren hade gett en särskild

vishet till att kunna förbereda den här sortens klädnad. Så Moses ropade på dem och de gjorde iordning den rätta klädnaden. Den klädnad som Aron bär ger ära och dignitet inför Gud och människor. Så alla som såg Aron visste att detta är Guds präst.

Just nu har jag kommit och sagt att Herren besöker. Den här besökelsen är historisk. Herren kommer i sitt härlighetsmoln. Snart kommer Han på det här sättet och tar upp församlingen. Det största som vi väntar på nu är Messias ankomst. Allt som Herren gör nu pekar på Messias ankomst och när Herren kom ner så talade Han ett profetiskt budskap till hela världen. Herren sa: Jag har kommit för att besöka er, men nästa gång jag kommer så kommer jag att ta med mej församlingen. Det är som att avfyra ett varningsskott; var försiktig. Hör du vad viktigt det här budskapet är? Guds rike är nära och vi behöver förbereda oss, så att vi kommer in. Det här budskapet kommer från Guds tron. Det är gratis - inte som dyra konferenser på Hilton med falska profeter. Det är gratis för Jesus har betalat priset. Han säger förbered dej!

Upp 19:8 *Hon har fått rätt att klä sej i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar.*

Fint vitt linne står för rättfärdigheten hos de heliga, församlingens rättfärdighet - och din. Förstår du varför jag är här? Det kommer ett stort besök här och det handlar om din evighet. Tiden har förändrats och nu är Herrens hus helig mark. I Upp 19 så firar man lammets bröllop. Det står;

Upp 19:6-7 *Jag hörde liksom rösten från en stor skara och liksom rösten av stora vatten och rösten av stor åska; Halleluja! Herren vår Gud allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge Honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop och Hans brud har gjort sej redo.*

Det är dagen då uppräckelsen sker och det är den dagen som bekräftar att vår Herre regerar. Den dagen är det ett historiskt firande, för Jesus blev förödmjukad på korset, men fram tills idag

har himlen väntat på frukten som kommer från korset. Herren undrar var församlingen är som Han har betalat så dyrt för? Det blir ett stort firande när frukten från korset äntligen kommer till himlen. Kom ihåg att befrielsen är inte fullbordad förrän församlingen kommer in i himlen! Förstår du varför de firar? Du är bruden och de firar att du har kommit hem. Men hur vet man att bruden är färdig? Hon är klädd i rent, vitt linne.

Vision: 4/4-11 Jag låg och sov och Herren kom och talade med mej. Kom ihåg att jag är bara ett redskap för Herrens budskap, det är inte mitt, så jag kan inte ändra på det utan måste trofast föra ut det. Helt plötsligt öppnade sej himlen. Sedan såg jag Herrens härlighet där, men när jag tittade noga såg jag att det inte bara var Herrens härlighet utan det var en härlighets- klädnad där i öppningen och Herren lät mej veta att det handlade om Messias ankomst. Han har redan visat mej klädnaden, så snart ska Han träda fram.

Den här smörjelsen som kommer nu är smörjelsen som är till för att förbereda klädnaden och klädnaden är rättfärdighet. Den är till för att Sverige och alla andra länder skall kunna förbereda sin klädnad. Han sa till mej att åk till Sverige och säg till dem att ni är den generation som måste förbereda Herrens klädnad, för ni lever nu och är den välsignade generationen som profeterna från förr pratade om. Ni är den välsignade generation som förbereder Herrens klädnad. Detta är klädnadens tidsålder. Det är därför profeterna önskade att de kunde leva nu, för de såg att detta är generationen som förbereder klädnaden. Ni måste stå emot synd!

Herren säger att den Helige Ande är här och Han har kraften och auktoriteten till att förbereda församlingen, men när jag ser församlingen i Sverige så talar ni inte med Honom. Det jag säger är att vi nu har kommit in i utgjutelsen av den Helige Ande, för bara den Helige Ande kan förbereda och presentera bruden. Kom ihåg att Finland hade tre dagar och de satte ut det på nationell tv. Ni har bara den här dagen. Messias kommer och jag är så glad, för att en dag kommer allting att vara över. Det kommer att hända en dag att lidandet är över. Allt lidande är borta och ingen mer cancer,

depression etc. Åk inte på dyra konferenser: Om det är från Herren så är det gratis! Kärleken till pengar är roten till allt ont inom kyrkan. Hur kan Herren sända mej om jag simmar i samma smutsiga flod som resten av världen?! Vi måste separera ut oss och stå för Herren. Om det finns någon tid att stå för Herren så är det nu - du kan inte vänta tills imorgon.

Det är så underbart att predika rättfärdighet! Man kan se folk tala på tv och tänka att oj, de är förlorade och de vet inte ens om att de är förlorade. Det är underbart att stå upp för Herren. Kom ihåg att jag bara är en vanlig bypredikant från Afrika. Jag predikar för fattigt folk på landet och jag leder dem till Kristus och döper dem så de kan komma in i Guds rike. Nu när jag är färdig här ska jag resa vidare till Munchen och Berlin också och vidare till Botswana och Chile. De har förberett ett stort möte i Brasilien och Chile. De har bett mej att komma och berätta om molnet; vi vill också höra om härlighetsmolnet så vi kan göra oss redo, säger de.

4 Mos 9:15-23 *Och på den dagen då tabernaklet sattes upp övertäcktes det av Herrens härlighet.....*

Det här speciella molnet kom när allt var klart och de hade avslutat byggandet av det här templet. Israelerna blev förflyttade från slaveriet i Egypten och folk som har varit slavar i 400 år känner inte till frihet, utan deras mentalitet är slaveri. Israel hade funnit sej till rätta i slaveriets elände, så de hade ett motstånd mot friheten och de ville tillbaka till Egypten, där de hade mat att äta. De visste inte åt vilket håll de skulle gå, så Herren visste att Han måste uppenbara sej själv för att vara som en herde för sitt folk och leda dem till deras förlovade land.

Jag sa till er förut att Herren själv kommer nu ner för att vara som en herde och ta församlingen till uppräckelsen; församlingen har inte varit i denna tidsålder och de har aldrig stått inför uppräckelsen förut. Du är van vid slaveriet. Herren var tvungen att komma och vara med Israels barn, att gå som en pilgrim med sitt folk och bo i tältet och gå en pilgrimsvandring med dem varje dag. Nu har han

kommit igen för att vara med på en pilgrimsvandring med dej, för att gå med dej tills du kommer in i det förlovade landet. För han inser att den här församlingen är van vid den jordiska atmosfären och slaveriet i världen. Det står att när helst molnet lyfter sej så packade Israeliterna sina väskor och följde molnet, De lydte befallningen. På den dagen när molnet kom första gången kom alla ut ur sina tält för att titta. Nu har jag kommit till Sverige för att säga kom ut ur ditt tält och titta på molnet. Härlighetsmolnet är här nu!

Kom ut ur tältet och titta, för molnet har kommit, det är det första budskapet!

Det andra budskapet är att när molnet lyfte så packade de sina väskor och följde. De var lydiga.

När molnet stannade så stannade de också. De gick ut och kollade hela tiden om Herren var kvar, på natten också. Ni kan tänka er. De började focusera på det himmelska istället för på köttgrytorna i Egypten och var lydiga under Herren. De gick när han gick och stannade när Han stannade.

I en vision den 4 maj och den 5 maj såg jag härligheten komma som en tornado och den slog ner i marken och allt blev förhärligat. Den andra gången jag såg detta så gick tornadon ända upp till himlen. I den andra visionen så lyfte molnet sedan mot himlen och ni ser att varje gång som molnet lyfte så gick Israels barn. Lyssna på mej nu att härligheten har lyft, så ska Sverige packa väskorna och följa efter?

Jag vill nu focusera på de saker som du måste rensa bort ur ditt liv innan du tar på dej den här nya klädnaden. Vilka saker behöver du rensa ut? Idag är dagen att ta itu med det här:

2 Mos 32:1-10 De gör en guldkalv när Moses är på berget rätt länge en gång

Av välståndet i det här landet har ni gjort avgudar till er själva som ni tillber. Era fina vägar och sjukhus och läkare och volvo- bilarna

och all väl odlad och fin mat som ni har här, det är vad ni tillber i Sverige, Ni har gjort detta som er guldkalv här i Sverige och ni tillber tillsammans med alla olika religioner. Herren har sänt mej hit för att omdirigera er till Hans himmelska vägar, så att ni kommer hem.

Det första ni skall rensa bort är alltså avguder.

Gal 1:6-10 *Jag är förvånad över att ni så snart överger Honom som har kallat er genom sin nåd...*

Vi måste vara direkta, vi kan inte kalla synd för något annat och när vi gör så då älskar vi dem vi predikar för, men om vi slätar över så går de till helvetet. Vi måste kalla synd för synd! Det mesta som predikas i Sverige idag är till för att behaga församlingen; pastorn vill behålla sin församling. Jag vill predika det sanna evangeliet, med blod och kors och spikar. När folk går vet jag att jag predikar evangeliet, för det är bittert.

En pastor som for till Tyskland hade 27 medlemmar i sin församling och han tyckte jag predikade för hårt, så att församlingen splittrades, men han ändrade sej och kom tillbaka och jag sa till honom att när du predikar det sanna evangeliet kommer halva församlingen att lämna dej, men det är bättre att ha två familjer i församlingen som kommer till himlen, än att ha 27 familjer som kommer till helvetet. Nu har han 10 miljoner får under sej och massor av biskopar och pastorer som arbetar med honom i detta; när han ska ha pastorskonferens blir det som en stor crusade. Han var villig att tillrättavisa fåren. Vi måste tillrättavisa synden!

Att kvinnor kommer upp på scenen med korta kjolar och tillber Herren, när härligheten har kommit i huset?!

Det måste vi ta itu med, så att de också kan komma in i himlen. Att komma upp hit och visa sin nakenhet kallas för sexuell synd, Sverige. Det är dags att klä sej heligt i kyrkan i Sverige. Det är dags att konfrontera synden i församlingarna i Sverige. Försöker vi

behaga människor? Om vi ska vara heliga så måste vi bara följa Herren.

Om inte vi omvänder oss allihop gemensamt i Sverige så kommer Herren att döda oss; ring till ärkebiskopen och säg det, att ni behöver utlysa en dag när ni samlas i en stadion och alla omvänder sej.

3 Mos 10:1-2 De tände främmande eldar i sina fyrfat.....så att de föll döda ner inför Herrens ansikte.

2 Tim 3:1-6 Det ska du veta att i de sista tiderna blir dagarna svåra. Människor kommer att tänka bara på sej själva och på pengar, de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka....

Detta är annat du måste rensa bort! Nu är mötet slut och jag ska bara be för alla innan jag går.

Herren har talat till denna nation på ett sådant välsignat sätt. Lyssna inte på falska profeter! Tiden är slut och nu kommer Messias. Vänd om till Herren!

Utskrift från denna länk:

<http://www.youtube.com/watch?v=7I3iSplZHeM>