

Farvåg landmärken:

Nyckelord: Renad - En livsstil - Vishet - Smord - Befriad

Den mäktiga sista tidens profet av Herren Jehovah El Gibbor

Jesaja kapitel 35 verserna 8 och 9 står det *"En banad väg, en farvåg, skall gå där fram"* med andra ord när den tiden kommer, en farvåg, en banad väg (huvudväg, motorväg, "highway") ska vara där. *"Den skall kallas »den heliga vägen»"*. Herren säger, att när du vill nå församlingens destination – vet du inte vilken väg du skulle ta. Så säger Han, att när Han skapade församlingen genom Hans nåd, utformade Han även en färdplan för oss. Om församlingen vågar följa denna färdplan, och hålla sig till vissa specifikationer, **landmärken** på denna väg, så hon inte går vilse, och då kommer församlingen till den slutliga destinationen. Vad är markörerna i Herrens super huvudväg?

Så säger Han: *"En banad väg, en farvåg, skall gå där fram"* och farvägen skall kallas den heliga vägen. Med andra ord är det bara för dem som är på väg till helighet – alltså, på väg till helighet. **Destinationen är helighet!** Han säger *"En banad väg, en farvåg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen"*. Kolla nu på markörerna. *"Ingen oren skall färdas därpå"*. Det är en av markörerna. När församlingen börjar gå på huvudvägen, på den vägen då vet församlingen att hon är på den rätta vägen - det är du och din församling som kommer att veta, att du är på den rätta vägen.

Herren säger, att en av markörerna på farvägen som kommer att bekräfta och försäkra till dig att du är på Herrens rätta farvåg är, att **när du ser människor som går med dig på denna farvåg, kommer du inte hitta omoraliskhet där**. Du kommer inte att hitta lögnare där. Du kommer inte att hitta häxor där, varken kommer prostituerade följa dig där, aborter kommer inte att följa dig, Inte heller pornografi. Han säger att ett av de väsentligaste landmärken i denna farvåg är att de rena... de rena kommer att gå med dig. Han säger att en av markörerna för denna väg är, de som går med dig där är de som har rengjorts, **de renade kommer att gå där**. Han säger *"ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva"*.

Vad är den andra markören Han ger dig? Han säger att när du anländer till på den heliga vägen, är där bara de som går i en viss livsstil, **en livsstil**, inte två livsstilar – en livsstil. På så sätt helighetens livsstil, renlighetens livsstil kommer att gå med dig på denna väg. Annan markör: Din livsstil blir enhetlig inte brokig, inte hoplappad. Han säger *"onda dårarna kommer inte att gå omkring på det"* ("wicked fools will not go about on it"). En annan markör är att **denna farvåg kommer bara vara för de förståndiga**, och därmed kommer de onda dårarna inte att hittas där. Och han säger att om du ser och letar efter onda dårarna, kommer du inte hitta dem.

Du hittar bara de förståndiga i församlingen, som finns i Job 28: 20-28 – de förståndiga i församlingen. Med andra ord, en av markörerna här kommer att vara att **församlingen kommer att föra med sig vishet**. Församlingen kommer att bära vishet. Detta frambringar ett fjärde ämne: ett fjärde landmärke som Jehova har satt på denna farvåg för att hjälpa dig. Eftersom endast den Helige Ande skänker vishet till församlingen, så säger Han att den fjärde markören här kommer att vara faktumet att denna församling är **den Smorda församling**, den Helige Andes församling, **församlingen är fylld med den Helige Ande**. **Visheten kanaliseras till församlingen genom den Helige Ande**.

Men lyssna nu på detta. Den femte markören: Han säger, att Han har lagt på denna farväg, på denna väg där de förståndiga kommer att gå och dårarna kommer att vara frånvarande. Han säger, att om du går och går och fortsätter att gå, då kommer du att kolla ytterligare ett kännemärke på vägen där det står skrivet: "**Herrens fruktan**", du ska möta den "staden" på vägen – staden som har som namnet "Herrens fruktan".

Han säger: "*Där skall icke vara något lejon*" - en annan markör. Och Han säger "... *ej heller skall något annat vilddjur komma dit*". Ett av de viktigaste kännetecken som kommer att vara på denna väg är, att ingen förtärare, inget grymt vilddjur, ingen fiende, ingen djävul kommer att njuta av ditt kött på denna farväg.

Med andra ord säger Herren att "När Jag skapade församlingen, var den inte avsedd att avnjutas och slukas av djävulen. Han säger, att när Han skapade församlingen, var Han så nådig – titta nu på detta – att Han designade denna super huvudväg för församlingen, och när Han designade denna super huvudväg för församlingen att följa, har Han också i Hans nåd och barmhärtighet förseglad den. **Han förseglade den så, att när församlingen vågar, vågar komma och gå på denna huvudväg, kommer djävulen inte åt henne.** Denna är en annan markör. Och jag tror att det är församlingens kraft. Detta är församlingens myndighet, eftersom Han nu säger att du har auktoritet över djävulen! **Då börjar du förstå, att det enda möjligheten djävulen har att kunna äta fåren i församlingen är, om den utan tvivel inte går på Herrens farväg.** Halleluja!

De mest omoraliska kvinnor hittas i församlingen. De mest omoraliska män påträffas i församlingen, och ännu värre, de finns i talarstolen och i tillbedjan! Herren säger, att Han utvecklade denna färdplan, denna beskrivning, denna färdväg, att när du går som församling och du ser på markörerna som Jehova har ställt upp, och du upptäcker att vildjuret är upptagen i att sluka, att förföra, församlingen, då säger Han att du har all anledning att ifrågasätta och ställa fråga: "Är vi verkligen på Herrens farväg?". Med andra ord, är församlingen den plats, Kristi lekamen, kan vara platsen där män går att finna goda kvinnor eller kvinnor gå för att hitta goda män, eller i allra värsta fall, män går att finna män och kvinnor går att hitta kvinnor, är när församlingen har gått en omväg, har kommit ut från vägen, har gått vilse och inte längre går på Herrens farväg.

Han säger "... *ej heller skall något annat vilddjur komma dit*" och "*de skall inte finnas där*". Och så säger Han "*ett renat folk skall vandra på den*" ("*de återlösta skall färdas på den*").

En annan markör Jehova säger att du skall hitta på denna farväg är, att de som vill gå tillsammans med dig på denna farväg, de skall vara befriade. Ett av landmärken är att församlingen som går där skall vara återlöst. Med andra ord säger Han att **bara de som är befriade, återlösta, frälsta och renade med BLODET kommer att gå där.** Detta betyder alltså att blodet är en av markörerna. Herren säger: "Bara blodet vill täcka denna farväg". Vi vet vad blodet gör.

När Han talar om blodet, med andra ord, säger Han, att det ska vara en farväg med ett annat landmärke, ett stort landmärke. Det skall vara KORSETS FARVÄG. När du går där och lyssnar på predikan på denna farväg, kommer du alltid att höra: "KORSET, vid KORSET, JESU KORS, KORSET PÅ GOLGATA, GOLGATA KORS, det gamla skrovliga KORS, det smutsiga KORSET på Golgata". Det blir alltid resonansen, ekande av KORSET, KORSET, KORSET, KORSET, KORSET, KORSET och BLODET; BLODET, BLODET, BLODET, BLODET, JESU BLOD. Med andra ord säger Han att den också ska vara känd som BLODETS farväg, LAMMETS farväg.

Fråga dig själv: "Går vi verkligen på HERRENS farväg? Går jag verkligen på HERRENS farväg? Är denna församling verkligen på HERRENS farväg?"

(Översat från: Highway Landmarks)

Jesaja 35:8-9

⁸ *Genom detta område, som en gång var öken, ska det gå en huvudled. Den ska kallas Den heliga vägen. Inga ogudaktiga ska få vandra på den.*

⁹ *Inga lejon eller andra vilda djur ska ligga på lur, och bara de som Herren befriat ska vandra där. (Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible))*

⁸ *En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas "den heliga vägen". Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem.*

De som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.

⁹ *Lejon skall inte finnas där, rovdjur skall inte komma dit.*

De skall inte finnas där, men de återlösta skall färdas på den. (Svensk folkbibel)

⁸ *Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.⁹ Där skall icke vara något lejon, ej heller skall något annat vilddjur komma dit. Intet sådant skall finnas där, men ett frälsat folk skall vandra på den. (Svenska 1917)*

⁸ *And a highway will be there; it will be called the Way of Holiness; it will be for those who walk on that Way.*

The unclean will not journey on it; wicked fools will not go about on it.

⁹ *No lion will be there, nor any ravenous beast; they will not be found there. But only the redeemed will walk there (New International Version (NIV))*

i

i

www.repentsweden.se