

Djupare uppenbarelse om klockan (Klockan i skyn)

Nu vill jag tala om Herrens mäktiga visitation. Den 3 maj 2007 omkring kl. 5:38 på morgonen visade Herren mig natthimlen. Jag kunde se att det var natt. Plötsligen öppnade Han himlen och placerade en gyllene klocka i skyn. Den gyllene klockan var 1 minut till midnatt, och ändå rörde sekundvisaren sig väldigt snabbt. Vetskap från Herren om att midnattstimme skulle slå, fick mig gå i panik. På tidspunkten, när klockan ville nå midnatt, skrev Han i skyn. Klockan förvandlades till en mäktig gyllene text över skyn: "Jesus från Nasaret" och igen "**Jesus från Nasaret kommer**".

Detta är en mäktig, mäktig uppenbarelse till församlingen. Och detta är uppenbarelsen, som jag nu försöker springa med till alla fyra världens hörn. Vilken mäktig tid församlingen har ingått. Men vad är budskapet Fadern vill meddela till församlingen med att placera en gyllene klocka i skyn?

Kom ihåg att i Matteus kapitel 25 Jesus talade om församlingens uppryckande. Han sade "*Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen*". Och Han sade "*Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.*" Jesus sade Matteus 25:5 "*Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.*" Från vers 6: "*Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopfesten*". Nu lyssna på mig: "*Och dörren stängdes.*"

Jag vill att du som lyssnar inser att detta är en mäktig uppenbarelse till församlingen. Herren talar till församlingen som han aldrig har talat tidigare. Detta chockade mig fullständigt. På grund av detta skyndar vi oss nu till andra länder, då Han säger att klockan är 1 minut till midnatt. Vem vet när uppryckandet inträffar? Vi ser mycket klart i liknelsen som Jesus vår Herre gav, att vid midnatt hördes ett väldigt rop av ärkeängeln. Och du ser mycket tydligt i Matteus att ärkeängels röst som jag hörde, rösten som jag hörde, ärkeängels röst, att rösten är den röst som kallar med ett stort rop – som utropar Kungens ankomst.

Du ser att i tidskiften om uppryckandet som vi har här (finns på www.repentsweden.se på engelska) avslöjade jag för första gång ärkeängels ord. Men efter att Herren visade mig klockan i skyn i en stor stad Hyderabad i Indien, började jag läsa om midnattstimmen. Då insåg jag att i Matteus 25:5 säger Han "*Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.*"

Kom ihåg att i tidskiften om uppryckandet sade ärkeängels röst "*Se Herren är på väg att synas i skyn*". Jag var mycket förvånad av samma röst skrevet i Matteusevangeliet 25:6. Men vad betyder det att klockan kommer att slå midnatt? Vad betyder det till församlingen? Jag vill att ni mina dyrbara lyssnare ska veta att **varje gång midnatten kommer betyder det att en ny dag har kommit**. Med andra ord annonserar Herren till församlingen, att din nya dag har kommit. När som helst, från och med nu, kan du träda in i en ny dag. Uppryckandets dag är dagen som kommer att förändra jordens nationer för evigt.

Kom ihåg mycket noga att i 2 Mosebok 11:4-5 står det ” *Mose sade: "Så säger HERREN: Vid midnatt skall jag gå fram genom Egypten. Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen."* Då börjar du förstå att **domen börjar alltid vid midnatt**. Du ser att Han kom över Egypten och Han letade efter dem som hade Lammets blod vid dörrposterna och Han gick förbi dem. Och de som inte hade Lammets blod vid dörrposterna, dödade Han.

Med andra ord säger Herren att församlingen måste beskydda sig med Lammets blod. Församlingen måste beskydda sig med Guds Sons blod. Församlingen måste ta på sig Kristus Messias blod därför att när midnattstimmen ringer ut, sedan omedelbart kommer Han att ta en och lämna en annan. Domen har då kommit. Det betyder att Han kommer att ta några och lämna andra. Det är absolut knepigt. Han säger att församlingen skulle ha på sig Lammets blod för att kunna komma med in uppryckandet vid, midnattstimmen.

En annan sak Herren talar till församlingen är att tiden är över! Vilken mäktig, mäktig uppenbarelse till församlingen att Herren presenterar klockan, en gyllene klocka i skyn som visar att tiden är 1 minut till midnatt. Visst vädjar Gud till församlingen att även om tiden är över, kan församlingen ändå förbereda sig och komma in i uppryckandet. Må Herren välsigna dig. Det är en mäktig, mäktig tidpunkt.

Jag kommer ihåg att när jag vaknade var jag chockerad! Det första jag frågade var: ”Vet församlingen att midnattstimmen är här, att den nya dagen har kommit?” Detta är en sådan mäktig dag att detta kommer att förändra jorden för evigt eftersom församlingen kommer att ha tagits bort och den Helige Ande kommer att ha tagits bort. Och det kommer att finnas en hel del omvälvningar eftersom många system kommer att krascha. Och så inleder den stora nöden eftersom detta tillstånd av oordning skapar en mogen miljö för Antikrist att ta över.

Igen mina lyssnare, jag annonserar att den 3 maj 2007, presenterade Herren en gyllene klocka i skyn och den visade 1 minut till midnatt. Klockslaget när timvisaren och minutvisaren är tänkt att slå midnatt, då omvandlades klockan till en enorm skrift på himlen ” Jesus från Nasaret kommer”. Församlingen, är du redo? Har du vandrat i helighet?

Mina lyssnare jag vill behandla den mäktiga visitation den 15 maj 2007. I den mäktiga Herrens visitation klockan 5 på morgonen, Herren som gick på min högra sida, Han promenerade tillsammans med mig och därefter förde han mig vid havet och det fanns en hel del sand där. Då sade Herrens röst: ” Titta och se ett vilddjur som stiger upp ur havet”. Och när jag tittade upp mot havet såg jag vilddjuret som liknade en leopard. Och vilddjuret kom och han tuggade. Han slukade de heliga. Och då efter detta sa Herren till mig att vända mig mot min högra sida ett annat vilddjur kom från jorden, mycket vildsint, mycket, mycket kraftfull. Han svärmade och rasade runt jorden. Och när han kom nära mig, passerade han bara 2 meter från mig, då kom någonting ovanifrån – från himlen och slog honom på huvudet. Och han föll ned och dog framför mig. Och då började Herren visa mig, jag såg en hel del heliga som var slukade på allvar.

Jag vaknade och var mycket chockerad. Låt oss läsa Uppenbarelseboken 13, vers 1-5: ” *Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut*

som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord." Ännu en gång Uppenbarelseboken. 13: 5 och fram till vers 10: "Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro."

Från vers 11, han säger: "Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn." Igen jag repeterar: "Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn." En gång till från vers 13: "Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befäller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex."

Mina dyrbara lyssnare, varför visade Herren mig vilddjuret som kom upp ur havet, som kom och slukade en hel del heliga. Och så därefter ett annat vilddjur som kom upp ur jorden och detta vilddjur beordrar tillbedjan för bilden av den första vilddjur. Vad är uppenbarelsen till församlingen? Det första som Herren talar till församlingen om är att se till att du är med i församlingens uppryckande eftersom fruktansvärda tider ligger framför. Du ser tydligt att de heliga håller på att slukas och han slukade dem med stor kraft.

Men den andra saken är, att efter uppryckandet, den Heliga Ande och församlingen är borttagna. Jag vill att du ska veta att vilddjuret som kom från havet – han är Antikrist. Och likväl odjuret som ambulerade och sprang runt på jorden är den falska profeten till Antikrist. Du ser att efter Den Heliga Ande och församlingen är borttagna, blir det då väldigt kritisk för den kvarvarande kyrkan att uppfatta att nådens tid är slut. Fienden gillar arbeta med förfalskningar. Just nu tillber vi Gud Fader, Gud Sonen och Gud den Heliga Ande.

Fienden försöker efterlikna Guds Treenighet, men det är förfalskad treenighet där Satan draken försöker stå för Gud, och då är där Antikrist och den falska profeten försöker stå för den Heliga Ande. Då förstår du, att detta är en förfalskad treenighet som Satan vill frambringa. Djävulen arbetar varje gång, alltid med förfalskningar. Och när Herren visade mig en hel del slukade heliga, meddelar han till församlingen "Se till att du inte går in i den stora vedermodan". Folk kommer att halshuggas. Och många saker kommer att hända in den stora nöden. Herren har återigen talat till församlingen klart och tydligt: "Se till att du är med i uppryckandet. Efter uppryckandet kommer hemska tider."

Han använder denna berättelse till församlingen för att: "Titta, om du inte förbereder dig, se vart du är på väg till."

Må Gud välsigna dig. Herrens mun har talat. Förbered dig till uppryckandet.

Översatt från artikeln "The Deeper Revelation Clock" (Clock in the Sky)

1