

Profetian 2009 om Ebola uppfylld 2014



Den blekgula hästen har kommit i Egypten 2011

I hopp om att komma till en vaken och mer rättfärdig kyrka, så har Gud Allsmäktig bestämt sig för att det är dags att sända en stark delegation av våldsamma ryttare. Den här delegationen av kompetenta sändebud var främst avsedda för att uppliva kärnan av en rätt mänsklig livsstil, och få människorna att tänka om och ändra kurs. När dessa väl kända fyra apokalyptiska ryttare närmade sig jorden i sin inbördes ordning, så skakade de verkligen om livet för mänskligheten i grunden. När de så gjorde, visade dessa våldsamma bestar en väldig auktoritet, som inte var till för att imponera på människorna, utan för att klargöra skillnaden mellan Guds krav på helighet och på människans arrogans.

Dock har deras kraftfulla predikan till jordens invånare nu blivit det direkta budskapet om den kommande Messias! Det var i precis det här sammanhanget sändandet av den fjärde av dessa fruktansvärda apokalyptiska ryttare visade sig vara tidpunkten då människans ogudaktiga livsstil nått upp till en gräns där den tippat över. Det verkligen talade om hur stanken av människans böjelser till omoral slutligen kommit till en punkt av övermättnad för maktcentren i Himlen.

Det är inte undra på då att Herren, den 29:e juli 2009, medan jag sov på golvet på O.R. Tambo internationella flygplats, beslöt sig för att göra ett omisskännligt drag. I den visionen på flygplatsgolvet, talade Härskarornas Gud livligt till mig om den beryktade blekgula hästen i apokalypsen. Det var samma dag som jag inväntade en transatlantisk flygförbindelse till Sao

Paulo och somnade på golvet i Johannesburgs flygplats, och därtill i miljön av dess lyster, jag såg visionen från Herren Jehova om magerhet och melankoli som var på väg att drabba jorden.

I den här väldiga besökelsen såg jag den grymme och onde ryttaren på den blekgula hästen bli sänd från Guds tron i himlen och gradvis ta sin väg till jordens fyra ändar. Det var i denna nära förestående händelse som Herrens kraftfulla röst från himlen talade högt och sa: "Titta och se vem som kommer". Redan skakad av den enorma rösten av Gud som talade i den visionen, blev jag då jag vände mig till vänster, genast gripen av en stark känsla av panik när jag såg den gigantiskt stora hästen komma i riktning mot jorden. Den häst jag såg komma mot jorden var blek och med en hållning som helt och fullt utstrålade stor auktoritet och brutalitet. Hur som helst, det som slog mig mest vid hans ankomst, var hans strafflöshet och hans ohejdadbara beslutsamhet att lyckas med sitt uppdrag. All denna grymhet demonstrerades i beskrivningen av hans raseri där han aktad for fram över jorden.

Först så var det själva storleken av hans kroppsbyggnad som överväldigade mig alldeles omåttligt i den alarmerande visionen. Sedan var det den omisskännliga grymheten i hans gemena utseende som avslöjade alltsammans för mig. Det som också till sist slog mig så starkt att det nästan gjorde mig mållös, var att denne ryttare kom med en dödlig skräck. I den visionen var det svårt för mig att inte tappa fattningen, och samtidigt få tag i det här livsviktiga budskapet som Herren delade för att det skulle gå ut till nationerna. Det var vid det ögonblicket som Herren slutligen drog ryttaren på den bleka hästen mot mig. Med en rörelse av respekt, och nästan fruktan, ställde jag mig mitt i vägen för ryttaren och fick honom att stanna tvärt framför mig." Döden och dödsriket" kom verkligen till ett stopp framför mig den dagen.



Den blekgula hästen som släpptes lös på Tahrir-torget i Kairo den 2 februari 2011 under upproret i Egypten. Han för med sig den blekgula färgen som innebär död för människor på jorden.

Den fjärde ryttaren och hans bleka färg

Om man går efter utvecklingen av dagens händelser som nu utbreder sig över jorden, så märks det tydligt att de apokalyptiska ryttarna ohindrat fortsatt sin destruktiva bana. Detta måste fortsätta på grund av den kritiska tid som kyrkan nu befinner sig i; inför den mycket framemotsedda återkomsten av Herren vid uppräckandet, om inte mänskligheten mjuknar och omvänder sig.

Dessa profetior om de fyra apokalyptiska ryttarna var värtaligt och trofast förmedlat till kyrkan av Herren Jesus Kristus själv i Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21. En noggrannare titt på sättet som Herren Jesus förmedlar dem i sitt tal, visar att deras avslöjande för mänskligheten i dessa skrifter, inte innehåller något mindre än att ha lyssnat in Guds dolda agenda för mänskligheten. I den centrala Bergspredikan kan man, utan risk för motsägelser, säkert påstå att de tjuvlyssnade på de heliga hemligheterna från Guds tronrum angående återlösningen av mänskligheten. Detta är den främsta orsaken till varför

profetiorna om sändandet av de fyra apokalyptiska ryttarna måste uppfyllas korrekt i rätt tid.

Dessa fyra apokalyptiska ryttare lämnar inget ogjort i sitt uppdrag, och därmed symboliserar de den sista tidens kulmen av den mest traumatiska och fruktansvärda början av de värsta sorger som någonsin kommer att drabba denna upproriska och ogudaktiga generation. De målar upp en av de allra gruvligaste och mest olycksbådande scener som någonsin genomsyrt bilden av mänskligheten; i denna mest kritiska tid före uppryckandet.

"När Lammet öppnade det fjärde sigillet, hörde jag rösten av den fjärde levande varelsen säga "Kom!" Jag tittade upp, och där framför mig stod en blek häst! Dess ryttare kallades Döden, och Dödsriket följde tätt efter honom. Dem gavs makten över en fjärdedel av jorden att döda med svärd, svält och pest och av de vilda bestarna på jorden." (Upp.6:7-8)

Varning!

Det är mycket viktigt att kyrkan förstår att i Guds tidtabell så är det dessa fyra ryttare i apokalypsen som ger henne en sista chans att vända om från synd och att komma tillbaka till den förutbestämda "Heliga Vägen" (Jes.35:8-9). Den här sortens omvändelse som utmärks av en genuin ånger, har kapaciteten att göra dagens troende förberedda för uppryckandet. En sådan förberedelse för Messias ankomst måste möta Guds minimum av absolut helighet.

Eftersom det verkligen är viktigt att förstå att utsändandet av ryttaren på den bleka hästen i apokalypsen markerade den sista varningen till kyrkan, är det desto viktigare att man lyssnar på en sådan varning och följer den med en genuin förändring av hjärtat i linje med Gud helighet i dagens hela kristenhet. Detta för att efter förlösandet av den fjärde ryttaren på den bleka hästen, kan lammets bröllop äga rum när som helst nu; det är tydligt utbasunerat även för den allra hårdaste av ateister! Och det är därför som effekterna av apokalypsens fjärde ryttare är så förvårande, att t.o.m. mänskliga sofistikerade lösningar inte lyckas stoppa dem.

Det som olyckligtvis är det mest avslöjande om den fjärde ryttaren är att hans namn är "Död." Om man går på namnet, så blir det väldigt tydligt att han kommer för ingenting mindre än att ta död på människornas uppror, vilkas ogudaktiga livsstil har gjort slut på Guds tålamod i denna stund. I sitt världsvida korståg verkar denne hemske apokalyptiske ryttare ha gett sin tillåtelse till en del råa okontrollerade krafter att ta liv; ända upp till en hel fjärdedel av jordens befolkning (Upp.6:7-8).

Därför, i visionen från den 29:e juli 2009 om sändandet av ryttaren på den bleka hästen, är det förbluffande hur detta sammanfaller med uppryckandet av Guds kyrka med hans heliga och utvalda. Det kritiska temat blir den smala ramen inom vilken kyrkan är tänkt att förbereda sig i absolut rättfärdighet för att vara redo vid uppryckandet.

Profetian 2009 om ebola

Direkt efter visionen som profeten fick den 29:e juli på Johannesburgs flygplats, började han outtröttligt resa kors och tvärs över hela jorden i sin kampanj att meddela hela världen att den apokalyptiska ryttaren på den bleka hästen nu släppts lös från Guds tron. Det centrala i hans budskap till jordens alla folk, raser och trosbekännelser var att nu är det tid att fullkomligt överlåta sig till Jesus Kristus som deras Herre i en genuin omvändelse inför uppräckandet och hans snara återkomst.

Under hela sin resa genom Venezuela, Kanada, Sydkorea, Afrika, Europa och Australien, så har hans budskap alltid varit fokuserat på det apokalyptiska sändandet av ryttaren på den bleka hästen. I det globala samtalet han haft med kristna över hela världen var han alltid tydlig med de hemska, outhärdliga konsekvenser den bleka hästen för med sig för mänskligheten. Förutom att basunera ut behovet av en genuin omvändelse för att mildra lidandet som världen annars måste gå igenom, så har han även tydligt och klart skrivit ner dessa uttalanden i november 2009 års utgåva av "Repentance and Holiness Magazine" som har en exklusiv spalt om den bleka hästen.

Utdrag från 2009 års upplaga

Bleka färgen

Blek färg

Identiteten på den fjärde apokalyptiske ryttaren få vi från hans namn i Upp.6:7-8, som är "Död" samt att dödsriket följer honom tätt i hans spår. Men det mest utmärkande i hans identitet hittar vi i färgen som är sjukligt blek, och från efterdyningarna av hans framfart över jorden som lämnar efter sig dödlig sjukdom, eller "pest". Definitionen för pest i engelska ordböcker är en ödesdiger epidemisk sjukdom som orsakar många människors död. En annan beskrivning av pest är smittsam, förödande, elakartad infektion; och vidare en dödlig överväldigande sjukdom som påverkar hela samhällen.

Hästens sjukligt, likbleka färg, som också beskrivs som ask-lik symboliserar död. Man kan säga om en blek person att den ser ut att ha blodbrist, vara sjuk, eller ser ut som ett lik. Grekiskans "chloros" om den här bleka färgen är "grönaktig" som ett lik också blir. Vi drar slutsatsen att färgen på den bleka hästen står för sjukdom och död som den för med sig, men vi vet att den fulla uppenbarelsen och auktoriteten att förmedla den till sin församling har bara Kristus själv som den som fick auktoriteten att öppna det fjärde sigillet på bokrullen.

"Det kommer att bli stora jordbävningar, hungersnöd och farsoter på olika platser och fruktansvärda händelser och stora tecken från himlen "(Luk 21:11).

Profetian 2009 om ebola som skakade världen 2014



Ryttaren på den bleka hästen betyder globala pandemier och plågor som kommer över jorden. Ännu större pandemier kommer snart att rapporteras över hela världen, allteftersom den apokalyptiske ryttaren rör sig kors och tvärs till jordens alla fyra hörn. Globala pandemier kommer att vara den största utmaningen för mänskligheten att försöka övervinna denna sista timma innan uppräckandet. De fyra ryttarna relaterar till varandra. De är alla utsända av Gud för att konfrontera den stora olydnad och världslighet som människorna antagit mot Gud i den här tiden.

"Därför ska jag gå till rätta med er, säger Herren, ja också med era barnbarn vill jag gå till rätta." Jer.2:9

Det är säkert Herren som nu slagit jorden med så traumatiska saker som aldrig förut skådats. (Dan.12:1). Men herren lovar att de som har sina namn skrivna i Livets bok kommer att gå fria. Ryttaren på den bleka hästen suger ut livet och hälsan ur mänskligheten så till den grad att den skrumprar och blir svag. Detta genom att förvärra de hemska effekterna av sjukdomar över hela jorden så mänskligheten blir ineffektiv och fruktlös p.g.a. dem.

"Ja, detta är vad Herren den Allsmäktige säger: "Jag skall sända svärd, svält och pest mot dem och jag kommer att göra dem som dåliga fikon som är så dåliga att de inte kan ätas. 18 Jag skall förfölja dem med svärd, hungersnöd och pest och göra dem motbudande för alla riken på jorden och ett objekt av förbannelse och skräck, av hån och smälek bland alla de folk där jag driver dem "(Jer. 29:17 -18).

Precis som Herren varnade sitt folk Israel inför varje svårighet som var på väg, så har han nu varnat inte bara kyrkan utan också alla världens nationer att de måste omvända sig för att inte drabbas av dessa svåra konsekvenser för sitt uppror.

Förvarnade

När dessa kval äger rum mitt i den moderna människans stressfyllda värld, så kan ingen kristen komma och säga att de inte blivit varnade. Skriften har utan tvekan sagt att dess apokalyptiska ryttare kommer i sin tid när Lammets bröllofsfest närmar sig. Daniels bok är i

sin helhet en profetia om ändens tid. Det de fyra ryttarna för med sig på jorden finns beskrivet i Daniels bok 12:1 och i Matt.24.

Modernismen och post-modernismen passar inte in i Guds krav för mänskligheten. Guds standard för helighet skär igenom århundraden, och är också en förbindelse för alla länder oavsett rikedomar eller politisk status. Precis som Gud befallde Israel att vara heliga så de också kunde bli välsignade, så befäller han oss i vår generation samma sak. Likaså som när Gud hade något att klandra sitt folk för som inte höll hans krav på helighet så innebar det en automatisk förbannelse, är det för oss idag. Gud förändras inte. Det är därför vi behöver Jesus Kristus som vår förebedjare inför Gud.

8.e okt 2012 Profetia om en svår smittsam sjukdom som kommer över jorden



Ges LIVE på Jesus Is LORD Radio.

Besök The October 8, 2012 YouTube below:

<https://www.youtube.com/watch?v=Rk94qp34RR8>

När Gud allsmäktig talade med sin profet den 8:e oktober 2012 angående den kommande ebola epidemin, ringde han radio-stationen och profeterade live på "Jesus is Lord Radio". Alla som lyssnade utöver hela världen kunde då höra hans budskap:

"Herren har talat till mig denna morgon från sin tron. Herren Gud Allsmäktig, Himmels och jordens Skapare och Israels Gud talade till mig om Messias återkomst. Han talade om den ångest som kommer att komma och om en mycket svår sjukdom som skulle komma. Det

kommer obotliga sjukdomar. Jag såg sjukdomar komma till jorden. Jag såg en hudsjukdom. Det ser mer ut som spetälska som kommer över jorden. Det är väldigt, väldigt skrämmande för den är väldigt smittsam. Herren tog mig in i framtiden och jag såg människor springa och brottas med mycket smittsamma sjukdomar. Alla som kommer i beröring med den sjukdomen genom att hälsa och skaka hand blir infekterade. Och den växer över kroppen, och över vemsomhelst som spetälska, över alla på jorden som blir infekterade. Det var en mycket störande dröm; jag kände mig mycket störd när jag vaknade upp för det såg väldigt hemskt ut. Jag ser en mycket svår hudsjukdom. Jag vet inte om den kommer från en sjukdom i kroppen som manifesterar sig på huden, men för mig som bara såg det yttre såg det mer ut som en hudsjukdom. Jag såg den över hela kroppen. Det var svåra otäcka utväxter av olika slag varav en liknade spetälska. Och för alla som var infekterade och kliade sig på dessa svullnader så blödde de svårt. Och då det blöder blir det varbölder och varigt kött! Och när varbölderna på dessa infekterade människor dyker upp så byggs de upp till stora svullnader som sprider sig över hela ryggen och benen med.



Det är en mycket skrämmande och smittsam sjukdom, för om någon smittad rör vid en bildörr t.ex. så blir nästa person som rör samma dörr smittad. Jag såg människor bli smittade

som rörde bildörrar och även de som skakade hand. Sjukdomen kommer att vara väldigt obehaglig och avskyvärd att se. När ett barn blir smittat är det lika hemskt att se som spetälska, om inte ännu värre, för det är svullnader som sticker upp ur huden.

Vid sändandet av den fjärde ryttaren i Upp.6 så ser vi att det är sjukdom som kommer att vara redskapet i den här tiden inför nedräkningen tills Messias kommer och vi lyfts upp på skyarna. Kyrkan kommer inte längre att vara kvar på jorden när det femte sigillet bryts, för där ser vi martyrernas själar i himlen som förföljts för att ha tillbett och vittnat om Kristus.

I det här fjärde sigillet tid kan man se flera väldigt obehagliga obotliga sjukdomar. Vänd om till rättfärdighet och vandra i helighet! Vänd om från sexuell synd och lusta! Det finns mycket omoral och sexuell lusta i kyrkan. Ohörsamhet! Det finns så mycket huvudlös olydnad i Kristi kyrka idag. De vet inte ens hur Gud talar! Även när Herren talar så kan de inte uppfatta instruktionerna i det p.g.a. sin köttslighet. De försöker med sin köttsliga natur och köttslig sinnen förstå Gud och det som kommer från honom.

Herren kallar på sitt folk över hela jorden att förbereda sig på Messias härliga ankomst. Och nu är det dags för förberedelse! Dessa är tecknen Herren använder för att visa sin kyrka att stunden då Messias kommer för att hämta sina heliga utvalda är nära. Må de som har sina andliga ögon och öron öppna höra och lyssna till Herrens röst. Frid.

Och mycket riktigt; i juli 2014 var dessa skarpa ord av Herrens mäktiga profet uppfyllda och Ebola-viruset slog till på jorden. Messias kommer!



Även under nattvakan den 28:e augusti 2010, uttalade gudsmannen och profeten att hemska smittsamma och obotliga sjukdomar skulle komma till jorden.

<https://www.youtube.com/watch?v=dFvkvcnJl4w>